

DE LUNBEEK AVE MARIA BODE



JOSEPH KARDINAAL MINDZENTHY

22 Mei 1949.-

Reeds maanden geleden is de zaak van Kardinaal Mindzenty voor het volks-tribunaal te Budapest behandeld geworden. Wij herinneren het ons nog levendig, vooral een portret gemaakt tijdens de zitting, waarop wij de Kardinaal als verdwaasd zien zitten kijken. Niets was er meer overgebleven van dat energieke gelaat, van die levendige ogen, in één woord van die intelligentie die Kardinaal eigen. Welke rampzalige dagen moeten er aan de Kardinaal voorbij gegaan zijn tussen gevangenneming en proces, om die ommekeer te bewerkstelligen. Eer hadden wij over deze kwestie willen schrijven, maar plaatsruimte belette dit. Toch mogen wij die zaak niet laten rusten. Er moet blijvend op gerechtigheid worden aangedrongen. Want honderden gevallen "Mindzenty's" zijn er sinds nog geweest, honderden zullen er nog komen en de meeste zullen aan de openbaarheid onthouden worden. Een geluk is, dat deze zaak zo'n grote deining verwekt heeft in en buiten Europa. Hieruit spreekt toch godsdienstzin, zin voor gerechtigheid, voor de individuele rechten van de mens, en voor menselijkheid. Bij het communisme zoekt men dit alles vergeefs. Een van haar doelstellingen is de hele wereld onder haar dictatuur te brengen. Zijn wij ons er wel voldoende van bewust, dat het communistische monster ook reeds aan onze deur klopt? Zo lees ik in "De Linie" van 13 Mei jl. uit een correspondentie van een gevlucht Hongaars parlamentslid; nog voor kort achter het ijzeren gordijn: "Het martelaarschap van een mens als Kardinaal Mindzenty was noodzakelijk om de wereld de ogen te openen en haar gehoor te doen schenken aan een waarheid, die door ons al zo lang uitgeroepen is, maar niet geloofd wordt. De Primaat zag het leed van zijn volk en ging bewust de weg van zijn Goddelijke Meester. Hij wist, dat hij tot een meaculpa stamelende stumper zou vernederd worden. De Primaat van Hongarije betaalde een ontzettende prijs om 't ongelovige Westen te overtuigen en met hem betaalt het Hongaarse volk, voor wie hij alles was, die prijs. Zal de wereld eindelijk wakker worden? Of zijn er nog altijd twijfelaars? Zij moeten er voor waken, dat hen het noodlot der ongeleevigen niet treft. Wat daar achter het ijzeren gordijn gebeurt, wordt in Europa schijnbaar slechts met moeite begrepen. Dat is ook misschien reeds niet meer de rode ideologie in praktijk omgezet. Het is wellicht de diepste logica van het "Stalinisme", nl. een zeer bepaalde vorm van het Aziatisch barbaarendom. Vergeet dit dag noch nacht, aldus het Hongaars parlamentslid.

WORDT VOORTGEZET.

UIT DE INDONESISCHE POST.

Willy Jacobs heeft, na een paar weken verstoken te zijn geweest van post, een paar nummertjes van DE LUNBEEKBODE ontvangen. Hij is erg enthousiast over ons blaadje. Luister: "Wat je hier wel verrast, is de onbetaalbare Lunbeekbode. In het kort, de Vortumse flitsen. Hiervoor zeg ik hartelijk dank aan de parochianen van Vortum voor het geregeld ontvangen van het krantje. Liever een Lunbeekbode dan twee brieven van het "meissie", ook al zijn die soms zoet en romantisch. Het verlicht mijn twee jaar tropendienst, dit contact met het Moederland" en verder schrijft hij:

EEN ZONDAGAVOND IN DE TROPEN.

Bloedrood gaat de zon onder en verdwijnt achter de palmen, die de kampong omringen. De krekels beginnen hun avondzang. Aan de achterzijde van ons kamp bespeelt een wapenbroeder een monica. De klanken vloeien weg in de snel opkomende duisternis. Buiten staan enkelen aangetreden om de wacht te gaan betrekken. De godsdienst moet men op een buiten post zittende er maar bijdenken. Indië is mooi, maar kan niet op tegen een schoon plekje Brabant.