



HET PAROCHIEHUIS
VAN SASSE VAN YSSELTSTRAAT 8
5831 HD BOXMEER
(0485) 57 32 77

NIEUWSBRIEF

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE

SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL
WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL

OKTOBER 2013

GELOOFSWEG SAMEN

LEVEN NA DIT LEVEN?

Regelmatig vragen mensen me of ik in een hemel of in een hiernaams of in een leven na de dood geloof. Mensen maken soms ook opmerkingen zoals: 'Er zal wel iets zijn na dit leven, maar hoe en wat dat weet ik niet'. Er zijn ook mensen voor wie dood dood is. Daarmee is alles voorbij en afgelopen. Ik kan geen pasklaar antwoord geven, maar het is ook niet zo dat er niets over te zeggen is.

Uitvaartrituelen

Het valt mij op dat er een toename is van uitvaartrituelen. Naast de vertrouwde uitvaart via de parochie en de kerkelijke uitvaartrituelen zoeken mensen die niet of niet meer kerkelijk betrokken zijn naar rituelen waarmee ze vorm kunnen geven aan het afscheid van hun dierbaren. Regelmatig zie ik advertenties in kranten en weekbladen van ritueelbegeleiders bij een uitvaart.

Het ritueel schept een ruimte, een sfeer waarbinnen op een persoonlijke manier afscheid genomen kan worden van de dierbare die overleden is. Het ritueel schept ook een 'rite de passage', waarin mensen hun dierbare die gestorven is uit handen kunnen geven en kunnen toevertrouwen aan de situatie voorbij de dood. Deze rite de passage is voor hen belangrijk omdat ze daarin afscheid kunnen nemen voorgoed, de gestorvene kunnen gedenken en eren, maar ook om daarin uit te drukken dat de betekenis van de gestorvene blijft, ook nu hij gestorven is. Deze rite de passage, die vorm gegeven wordt door de familie en de ritueelbegeleider, duidt er op dat mensen uitdrukken dat de betekenis van de gestorvene bewaard blijft en levend wordt gehouden. Soms drukken mensen dit ook uit in woorden als: 'Ik wil iets neerzetten in mijn leven dat van waarde zal blijken te zijn voor hen die na mij komen...'. Hoewel vaak onbewust drukken mensen met deze rite de passage en deze behoefte van

betekenis te zijn uit dat voor hen het leven ook betekenis heeft na de dood. Kennelijk hebben mensen er behoefte aan voorbij de dood te komen zonder dat ze weten hoe dat zal zijn.

Parochiële uitvaart

Als geloofsgemeenschap, als parochie, zijn we altijd al vertrouwd met rituelen die het sterven en het afscheid nemen van dierbaren begeleiden. Wij kennen de ziekenzalving, het waken bij een overledene, de uitvaart zelf met alle symbolen van licht, water, wierook, bloemen en het wegdragen en uit handen geven, uitgedrukt in muziek en liederen als 'In Paradisum'. Wij kennen het gedachtenisprentje, het kruisje met de naam van de overledene, het Boek van het Leven, de intenties als gedachtenis van de overledene. We kennen de jaarlijkse viering van Allerheiligen en Allerzielen waarin we onze dierbaren die gestorven zijn gedenken.

Gods liefde

Mijn geloof zegt mij dat God liefde is. God laat zich kennen als een werkelijkheid die, om niet, al van mensen houdt voordat ze zijn geboren. God blijft van mensen houden, wie ze ook zijn en wat ze ook doen. God houdt niet op van mensen te houden als mensen in hun leven verkeerde wegen gaan. Iedere mens is en blijft in Zijn liefde. Heel de schepping is in Zijn liefde. Voor mij betekent dit dat iedere mens in Zijn liefde is, voor, tijdens en na dit leven. Hoe dit concreet is weet ik niet. Dat gaat mijn denkkader te boven. Mijn denkkader is immers menselijk, met alle beperkingen die daarmee gegeven zijn. Voor mij heeft God geen beperking, Zijn liefde kent geen grens. Wij zijn altijd in Zijn liefde. Hoewel mijn geloof zegt dat God liefde is en ik daar ook werkelijk van leef, kan ik niet zeggen hoe dit is en hoe dat er uit

In deze editie o.a.:

- Overweging pastor Tjeu Timmermans o.carm.
- Onze Lieve Vrouwe parochie: een goed doel?
- Uit het Karmelkringprogramma 2013-2014
- Kind en Kerk / Kinderkoor een succes!
- Diensten in de kerken / Vieringen Allerheiligen/Allerzielen
- Van de bestuurstafel / Missio Wereldmissiemaandoktober
- Expositie Wally Bastiaanssen in Het Parochiehuis
- Terugblik op startviering 25 aug. en St. Corneliusviering 15 sept.
- Concertagenda: Jan Verschuren en Weijerkoor

- voorp., p.3
- p. 3
- p. 4
- p. 5, 8
- p. 6, 7, 8
- p. 9
- p. 10
- p. 11
- p. 12



NIEUWSBRIEF THUIS ONTVANGEN?

Geeft u uw naam en adres door aan de receptie van Het Parochiehuis: t. 573277 (ma t/m vrij 9.00-12.00 uur)



Pastoraal team



tjeu.timmermans@onzelieevrouweparochie.nl

bep.devreede@onzelieevrouweparochie.nl

wijnenjo@onzelieevrouweparochie.nl

Het Parochiehuis

van Sasse van Ysselstraat 8

5831 HD BOXMEER

(0485) 57 32 77

secretariaat@onzelieevrouweparochie.nl

Rabobanknummer 14.57.40.625

Openingsuren receptie

Ma t/m vr van 9.00 – 12.00 uur.

Kunt u de gastheer of gastvrouw van de receptie niet bereiken, spreek dan s.v.p. uw bericht in op het antwoord-apparaat. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. De telefoonbeantwoorder meldt wat u moet doen als u de pastor dringend nodig heeft.

Adressen kerklocaties

H. Petrusbasiliek

Steenstraat 41

5831 JA Boxmeer

Sint Jan de Doperkerk

Bezoekadres en postadres:

Grotestraat 65

5836 AC Sambeek

E kerklocatiesambeek@onzelieevrouweparochie.nl

Open op donderdagochtend van 8.30 - 11.00 uur, gastheer is de heer Wil Derks, T (0485) 57 16 18.

Sint Corneliuskerk

Postadres: Sint Cornelisstraat 18

5827 AL Vortum-Mullem

Colofon

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE en treft u ook aan op de website van de Onze Lieve Vrouwe parochie. Uw bijdrage aan de Nieuwsbrief is van harte welkom. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven.

De editie van november verschijnt op vrijdag 1 november 2013. Kopij voor dit nummer dient uiterlijk op **zondag 20 oktober 2013** op het redactieadres of per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd.

Red.: Mieke van Soest (parochiesecretariaat), pastor Bep de Vreede o.cam.
Verspreiding: Jan de Kock,
Le Blancstraat 13, 5831 GM Boxmeer T. (0485) 573876

STAND ACTIE KERKBALANS per 25 september 2013

Boxmeer € 61.361

Sambeek € 9.982

Vortum-Mullem € 1.921

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

KERK  **BALANS** 2013

PAROCHIELE ZAKEN

START PAROCHIEREIS 2013

Op maandag 7 oktober a.s. gaat de 12-daagse parochiereis naar o.a. Fatima, Santiago de Compostela en Lourdes van start.

Wij wensen alle deelnemers hierbij een mooie reis in plezierige onderlinge verbondenheid en een behouden thuiskomst.

Wilt u de reizigers op de voet volgen op hun route door Frankrijk, Spanje en Portugal?

Zie onze website: www.onzelieevrouweparochie.nl

voor de dagverslagen en de fotoreportage!

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die computervaardig zijn en vooral goed kunnen omgaan met Word voor het samenstellen van vieringenboekjes.

Ook zijn wij bezig met het opbouwen van een eigen liturgiebibliotheek waaruit we het materiaal kunnen putten voor het samenstellen van de parochiële vieringen.

Heeft u een paar uurtjes tijd in de week?
Wilt u plezierig samenwerken in teamverband?
Neemt u dan s.v.p. contact op met het parochiesecretariaat! (zie contactgegevens hierboven).

Vervolg overweging voorpagina

ziet. In mijn geloof komt Gods liefde aan het licht in Jezus Christus die Gods liefde aan het licht bracht in zijn leven ten einde toe. Hij drukte met heel zijn leven uit dat mensen er mogen zijn, wie ze ook zijn. Gods liefde komt voor mij ook aan het licht in de liefde die mensen elkaar toedragen en waarin ze ervaren dat liefde hen boven henzelf uittilt en hen meer mens maakt. De liefde van mensen is sterker dan de dood en overstijgt de beperktheid en de kwetsbaarheid van het leven. Dat is werkelijk het mooie van de liefde tussen mensen. Het is voor mij een mysterie dat mijn menselijk denkkader te boven gaat.

Nu wij begin november onze lieve doden gedenken vieren wij dat alle mensen, ook zij die menselijkerwijs gestorven zijn, in Gods liefde zijn. We hebben de viering hiervan begin november twee namen gegeven, die in de kern hetzelfde uitdrukken. Wij noemen het Allerheiligen en Allerzielen. Beide vieringen zijn het feest dat alle mensen, levend of gestorven, in Gods liefde zijn.

Tjeu Timmermans, karmeliet
Pastor-teamleider

GEDREVENEN

Kun je in de kerk spreken van vrijwilligers? Wie hun christen-zijn overwegen, komen tot de conclusie dat zij ontvangen om te geven, krijgen om te getuigen, zijn geroepen om te dienen, begiftigd om te delen.

Zoals adeldom verplicht, zo laat het christen-zijn mensen niet vrij, maar drijft hen tot inzet en dienstbaarheid. Zij zijn dan niet meer vrijblijvende gelovigen, maar gedrevenen die het niet laten kunnen.

*Gedachten van bisschop
Jan Bluysen (1926-2013)*

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE: EEN GOED DOEL?

Soms zoeken mensen een goed doel om in hun testament een bepaald bedrag toe te kennen aan dit goede doel. In zulk een situatie kan onze parochie ook een goed doel zijn. Als u aan de parochie, als een goed doel, een bedrag zou willen toekennen kan dat op de volgende manieren. Hierbij kan een notaris u natuurlijk van dienst zijn. Hij is ook op de hoogte dat een kerkelijke instelling onder de ANBI-regeling valt.

Legaat

Een legaat is een bepaling in het testament waarin u aangeeft dat u een vastgesteld bedrag of een bepaald goed nalaat aan de parochie. Dit betekent dat u naast de erfgenamen, bijvoorbeeld uw familie, een vastgesteld bedrag of een bepaald (on)roerend goed nalaat aan de parochie omdat de parochie voor u het goede doel is dat u wilt steunen.

Erfdeel

Het is mogelijk om de parochie als een goed doel bij testament te benoemen tot (mede) erfgenaam. Als u dit doet, betekent dit dat u de parochie, als goed doel, in aanmerking laat komen voor (een deel van) de erfenis. Het bedrag dat u nalaat aan de parochie als goed doel is dan afhankelijk van de totale omvang van de erfenis en het aantal erfgenamen.

Als u aan de parochie, als een goed doel, bij testament een bedrag wilt nalaten is het van belang dit in uw testament of in uw wilsbeschikking vast te leggen en daarbij de juiste parochienaam te gebruiken. De parochie heeft geen weet van uw beslissing in deze. Het testament wordt pas geopend op het daartoe geëigende moment. Mocht u de parochie, op welke manier dan ook, betrokken hebben in uw testament, dan wordt de parochie pas op dat moment hiervan op de hoogte gesteld.

Ik vertrouw er op dat ik met deze algemene informatie hen van dienst ben die zich afvragen of de parochie als goed doel opgenomen kan worden in hun laatste wilsbeschikking, in hun testament.

Tjeu Timmermans
Pastor-teamleider



BEZINNINGSDIJKENKOMSTEN

Samen Bijbel Lezen

We lezen steeds de tekst van dat deel uit het Evangelie dat op de zondag nadien wordt gelezen in de Eucharistieviering. Samen zoeken we naar de betekenis van het verhaal.

Wat wil de schrijver van het Evangelie vertellen?
Wat is de betekenis van het verhaal voor mij, voor ons, nú?

We gebruiken steeds dezelfde methode om de tekst te lezen, te leren verstaan en te laten spreken: eerst laten we de *tekst* aan het woord en nadien kijken we naar wat de tekst *ons zegt*.

Begeleiding: Jos Boermans o.carm.

Data: vrijdag 25 okt., 22 nov., 20 dec., 31 jan.,
28 febr., 28 maart, 25 april, 23 mei

Tijd: 10.00 - 11.30 uur

Plaats: Parochiehuis



INSPIRENDEN MANNEN EN VROUWEN IN DE KARMEL

Johannes Soreth 1405-1471

Johannes Soreth is één van de bekendste generale oversten in de Karmelorde. Hij werd geboren in Normandië, Noord-Frankrijk, en werd aan de universiteit van Parijs magister in de theologie.



In de woelige, kritische, tijd in de Kerk en in de Orde van toen was hij een vernieuwer van het religieuze leven. Hij schreef een commentaar op de Karmelregel.

Hij is de stichter van de zusters Karmelietessen van de Tweede Orde in de Lage Landen (Geldern 1452).

Begeleiding: Falco Thuis o.carm.

Datum: donderdag 10 oktober

Tijd: 19.45 - 21.30 uur



Mystieke tekstlezing: Simone Weil

Simone Weil 1909-1943, was een Frans filosofe die opgroeide in een niet-religieus joods gezin.

Ze was diep sociaal bewogen en op een radicale wijze engageerde ze zich met de onderklassen in de toenmalige maatschappij. Het was een engagement dat haar zo zou uitputten, dat het uiteindelijk haar vroegtijdige dood zou betekenen.

In de tweede helft van de jaren '30 wordt ze meer en meer getrokken naar het christendom, vooral naar de mystiek, de sacramenten en het Nieuwe Testament. Hoewel zij zegt voordien nooit naar God te hebben gezocht, krijgt zij intense religieuze ervaringen. Zij zal echter nooit officieel toetreden tot de kerk, o.a. omdat zij solidair wilde blijven met niet-gelovigen. Simone Weil zag het als haar roeping de leegte te aanvaarden, een leegte die achterbleef nadat zij zich door de aanwezigheid van Christus gegrepen had gevoeld.

Op drie zaterdagen lezen wij een deel uit de autobiografie van Simone Weil: *Wachten op God*. Hierin schrijft zij een prachtige uitleg van het Onze Vader, een uitleg die naar de diepte van de relatie tussen God en mens voert. We zullen haar woorden stap voor stap volgen en met elkaar in gesprek gaan over de betekenis voor onze eigen weg met God.

Begeleiding: Susan van Driel o.carm.

Data: zaterdag 26 oktober, 9 november,
23 november

Tijd: 10.30 - 15.00 uur. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

Kosten: € 10,00 / dag

INFORMATIE EN AANMELDING

Informatie en het meest recente aanbod vindt u op onze website: www.karmelboxmeer.nl.

De bijeenkomsten zijn in het Karmelklooster, te Boxmeer; ingang Kerkpad 1, bij de parkeerplaats achter de kerk. Voor elke bijeenkomst wordt een vergoeding van € 5,- gevraagd (tenzij anders vermeld staat). Indien de kosten een bezwaar zijn, neemt u rustig contact op met Minie Pasop of Bep de Vreede.

U kunt zich opgeven voor een of meerdere onderdelen van het bezinningsaanbod van de Karmelkring, bij voorkeur een week voor aanvang van de betreffende activiteit, door te mailen naar karmelkringboxmeer@karmel.nl, of door u schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562156.

Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst of door het bedrag te gireren op giro 6459966 t.n.v. Karmelkring Boxmeer, m.v.v. de activiteit.

KIND EN KERK

Familievieringen Boxmeer – door de Vormelingen zelf voorbereid



Stan, Monique, Afke en Bram

Op woensdagmiddag 21 augustus beten deze vier de spits af. In het kader van stap 1 van het Vormselproject pratten we over de natuur: dat alles er is, leeft en groeit. En dat wij zelf ook een stukje natuur zijn!

Daarna brachten de kinderen allemaal onderdelen voor de viering aan. Afsproken werd: Moniek en Afke maken een power-point-presentatie, Moniek speelt saxofoon, Stan zoekt een mooi gedicht of verhaal uit en Bram speelt gitaar.

Het was hard werken maar de bijeenkomst had wel resultaat! De viering was perfect!



Sam, Yara, Tessa, Rody, Chanel, Sjoerd, Julian en Kevin

Foto's: Riekje Jansen

Op woensdagmiddag 11 september was het hun beurt om een viering samen te stellen rond het thema van stap 2: dat je een goed mens wilt zijn – dat is toch bijzonder. Het gesprek ging over lief zijn, pesten, elkaar helpen, zorgen voor elkaar. Ook deze groep had zich goed voorbereid: Sam en Kevin maken ieder een power-point-presentatie. Chanel en Yara hadden mooie – deels zelfgemaakte – teksten bij zich. Zij en Julian, Sjoerd, Sam en Tessa lezen voor, Julian en Rody spelen op hun gitaar en Sam op haar hobo. Sam en Yara stelden twee cd-nummers voor, Tessa kijkt voor een derde nummer, en Rody stelde voor om met z'n allen het lied 'Aan tafel' te zingen. De voorbereiding was super, zo ook de viering!

Suzie, Robin, Inge, Jasper en Gina

Woensdagmiddag 9 oktober is het beurt aan deze laatste vier. We zijn benieuwd, maar het wordt vast ook iets heel bijzonders!

Vormsel en Eerste Communie Sambeek

Lisanne, Britney, Hidde, Serena, Daan, Joep, Lis, Gijs, Imre, Hugo, Mitchel, Jurre en Bjorn, Daan, Emma, Fieke, Maud, Milan, Daantje, Fleur, Daan, Ryan, Mathijs en Imke

Wie dit zijn? Dit zijn de Vormelingen en Eerste Communicanten van Sambeek die zich zaterdag 21 september aan de parochie voorstelden. In totaal 21 kinderen! Het was een geweldig gezicht, al die kinderen.

De viering was een familieviering met als thema: Ik tel mee. Maar of iemand het gemerkt heeft? Op het voorblad van het boekje staat een voetbalteam afgebeeld, maar er staan er maar tien op! Eéntje ontbreekt! Maar nu met jou erbij, is het team compleet!

DIENSTEN in de KERKEN

Karmelvieringen door de week in de H. Bloedkapel, St. Petrusbasiliek Boxmeer

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.00 uur Viering rond de psalmen
12.00 uur Stilteviering
18.45 uur Eucharistieviering

woensdag

08.00 uur Viering rond de psalmen
09.00 uur Eucharistieviering
12.00 uur Stilteviering
18.45 uur Gebedsviering

zaterdag

12.00 uur
Viering rond
Karmelregel

Kerklocatie: St. Petrusbasiliek, Boxmeer

DATUM	TIJDSTIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
zo 6 okt	10.30 uur	Eucharistieviering	Bunskoor	+ kinderkerk
zo 13 okt	10.30 uur	Eucharistieviering	Pauluskoor	28 ^e zondag
di 15 okt	18.45 uur	Eucharistieviering		Teresa van Avila
za 19 okt	19.00 uur	Woord- en Communie- viering		verzorgd door de werkgroep
zo 20 okt	10.30 uur	Eucharistieviering	Bunskoor	29 ^e zondag
za 26 okt	19.00 uur	Familieviering met aandacht derde stap Vormselvoorbereiding		
zo 27 okt	10.30 uur	Eucharistieviering	Emmanuëlkoor Dordrecht	30 ^e zondag
vrij 1 nov	18.45 uur	Eucharistieviering		Allerheiligen
zo 3 nov	10.30 uur	Eucharistieviering	Vivace	Gedachtenis overledenen Allerzielen ook kinderkerk
zo 10 nov	10.30 uur	Eucharistieviering	Pauluskoor	32 ^e zondag
za 16 nov	19.00 uur	Woord- en Communie- viering		verzorgd door de werkgroep
zo 17 nov	10.30 uur	Eucharistieviering	Vivace	33 ^e zondag Caeciliafeest

Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek

DATUM	TIJDSTIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
zo 6 okt	9.00 uur	Eucharistieviering	Dameskoor	27 ^e zondag
za 12 okt	19.00 uur	Eucharistieviering	Schola	28 ^e zondag
zo 20 okt	9.00 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor	29 ^e zondag
za 26 okt	19.00 uur	Eucharistieviering	Dameskoor	30 ^e zondag
vr 1 nov in de Petrusbasiliek	18.45 uur	Eucharistieviering		Allerheiligen
za 2 nov	19.00 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor	Gedachtenis overledenen Allerzielen
za 9 nov	19.00 uur	Eucharistieviering	samenzang	32 ^e zondag
zo 17 nov	9.00 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor	33 ^e zondag

Kerklocatie: St. Cornelius, Vortum-Mullem

DATUM	TIJD- STIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
zo 13 okt	9.00 uur	Eucharistieviering	koor	28 ^e zondag
zo 27 okt	9.00 uur	Eucharistieviering	koor	30 ^e zondag
vr 1 nov Petrusbasiliek	18.45 uur	Eucharistieviering		Allerheiligen
zo 3 nov	15.00 uur	Eucharistieviering	Koninklijke fanfare St. Cornelius	Gedachtenis overledenen Allerzielen
zo 10 nov	9.00 uur	Eucharistieviering	koor	32 ^e zondag

DOOPVIERINGEN

In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer

1 sept	Djiensley Cilia	Pieter Claeszstraat 25	Boxmeer
8 sept	Daan Kahlert,	Duifkruid 27	Boxmeer
15 sept	Charlotte van Kampen	Leeuwerikstraat 86	Venlo-Blerick

In de H. Corneliuskerk te Vortum-Mullem

21 sept	Jasper van Bree	St. Corneliusstr 28	Vortum-Mullem
22 sept	Stijn van Bree	de Steeg 8	Vortum-Mullem

Wij wensen hen en hun ouders en familie een mooie toekomst en alle goeds!



UITVAARTEN

In de afscheidsdienst, de uitvaartdienst op een van de kerklocaties binnen onze parochie – Petrusbasiliek, Boxmeer; St Jan de Doperkerk, Sambeek; H. Corneliuskerk, Vortum-Mullem; - geven wij onze dierbaren als gelovige gemeenschap uit handen en leggen hen in Gods hand. Hij draagt hen nu verder op handen, en we geloven in hun Leven samen met Jezus de Verrezenen. En ook willen we als parochiegemeenschap de nabestaanden en allen die de overledene kenden tot steun en troost zijn in het gemis.

In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer

23 aug	John Knebel	Velgertstraat 1	Boxmeer	93 jaar
28 aug	Franz van de Weijer	Veerstraat 49	Boxmeer	90 jaar
10 sept	Loet Peters-Visser	Steenstraat 162	Boxmeer	89 jaar
10 sept	Ben Raaijmakers	Apollovlinder 25	Bilthoven	67 jaar
12 sept	Leny Millecarn-Noltenius van	Elsbroek	Schaijk	84 jaar
21 sept	Irmgard Bongaerts-Nazarski	Markstraat 19	Boxmeer	76 jaar

God draagt hen nu verder op handen. Mogen zij rusten in vrede.



HUWELIJK



Waarom Bjorn en Janneke Stiphout (-Langen) graag in de St. Jan de Doperkerk in Sambeek wilden trouwen

Op 16 augustus 2013 hebben wij elkaar het ja-woord gegeven. Omdat we beide zijn opgegroeid in Sambeek wilden we de gehele dag graag in Sambeek vieren.

Het burgerlijk huwelijk werd gesloten bij 't Huys op de Hei. Door onze Rooms Katholieke opvoeding, wilden wij ons huwelijk uiteraard ook laten inzegenen in de kerk.

In de voorbereidende gesprekken van de huwelijksviering met Pastor Tjeu Timmermans hebben wij heel vrij en open kunnen praten. De pastor voelde voor ons als een vertrouwenspersoon. Hij wilde er een persoonlijke viering van maken. En dat werd het ook!

Met persoonlijke teksten en muziek, versterkt door de wijze waarop Pastor Timmermans de viering voorging en doordat we zelf de communie mochten uitreiken werd het een prachtige viering voor ons en alle aanwezigen. Wij willen Pastor Timmermans hiervoor hartelijk danken!!



Vormsel Vortum-Mullem

Guido, John, Lucas, Gijs, Tom en Harm, Rens en Jasper

Allemaal knullen. Zij zijn de acht Vormelingen van Vortum-Mullem die zich op 15 september tijdens de St. Corneliusviering aan de parochianen voorstelden.

Vormselvoorbereiding Sambeek en Vortum-Mullem

Onder leiding van de stuurgroep zijn weer verschillende groepjes ouders gevormd, die ieder een bepaald onderdeel van de voorbereiding organiseren.

Het groepje dat het boekje van de vormselviering samenstelt, heeft het boekje al opgestuurd naar de vormheer.

Twee andere groepen hebben al bijeenkomsten vastgelegd (woensdagmiddag 2 oktober en woensdagmiddag 30 oktober) en in de steigers gezet.

Geweldig die inzet. Ouders (en stuurgroep), bedankt!

VORMSELDATA

Boxmeer:	23 november om 19.00 uur
Vortum-Mullem:	30 november om 17.00 uur
Sambeek:	30 november om 19.00 uur.

Vormheer is deken Roland Kerssemakers

HERZIENE DATUM EERSTE COMMUNIE BOXMEER !!

In plaats van op zondag 25 mei, zoals vermeld stond op onze website, zal de Eerste Communieviering in de Petrusbasiliek in Boxmeer plaatsvinden op zondag 18 mei 2014 om 10.30 uur !

Kinderkoor een succes

Het kinderkoor onder leiding van Mariette Wijnhoven telt al 13 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De kinderen zijn ontzettend enthousiast en hebben veel zangplezier. Geweldig!

Na de herfstvakantie gaan de voorbereidingen van start voor de kinderkerstviering in de basiliek die door het kinderkoor wordt verzorgd. Maar vóór die tijd gaat het koor ook nog op een andere plaats optreden.

Heb je belangstelling? We oefenen elke donderdag (behalve tijdens vakanties) van 16.00 tot 17.00 uur in Het Parochiehuus. Je bent welkom!

De herfst is een tijd van gedenken. De begraafplaats is vaak een plek waar mensen hun dierbare overledenen gedenken en eren.

In onze parochie is het gebruikelijk dat tijdens de Allerziefiering speciaal de overledenen van het afgelopen jaar extra worden benoemd.

Hier wil de werkgroep Avondwake Sambeek een voor onze kerklocatie nieuw gebruik aan toevoegen: 'ALLERZIELEN IN HET LICHT'.

Het is de bedoeling dat wij **nà de kerkdienst van zaterdag 2 november a.s.** met zoveel mogelijk mensen in een **lichtprocessie naar de kerkhoven** gaan.

Zowel naar de algemene begraafplaats als naar oude RK begraafplaats in Sambeek, om daar onze dierbaren in het licht te zetten.

Wij nodigen u allen uit om 2 november aanwezig te zijn tijdens en/of na de dienst van 19.00 uur.

In de kerk kunnen graflichten gekocht worden om bij de graven en/of urnenmuur te plaatsen.

AVONDWAKEGROEP SAMBEEK



GEDACHTENIS van onze OVERLEDEN DIERBAREN

In aanvulling op bovenstaand artikel van Avondwakegroep Sambeek hieronder de speciale vieringen op de overige locaties van de Onze Lieve Vrouwe parochie.

Zaterdag 2 november om 17.30 uur zal in woonzorgcentrum **Weijerstaete in Boxmeer** een Eucharistieviering zijn waarin de overleden bewoners van het voorbije jaar met name genoemd en herdacht zullen worden. Met medewerking van het Elsendonckkoor.

Zondag 3 november tijdens de Eucharistieviering om 10.30 uur in de Petrusbasiliek te Boxmeer gedenken we de overleden parochianen van Boxmeer. Speciaal met name worden genoemd wie het laatste jaar zijn overleden en ontsteken we licht wanneer hun namen genoemd worden. Na de viering kan het gedachteniskruisje worden meegenomen door de nabestaanden. Met medewerking van koor Vivace.

Zondagmiddag om 15.00 uur is de gedachtenis van de overledenen tijdens de Eucharistieviering in de H. Corneliuskerk te Vortum-Mullem. Met medewerking van de Koninklijke fanfare St Cornelius.

Na de viering wordt het naast de kerk gelegen kerkhof bezocht en worden de graven gezegend.

VAN DE BESTUURSTAFEL

De Commissies Financiën en Gebouwen gaan van start

Verheugd kan ik u melden dat wij zowel voor de Financiële Commissie alsook voor de Commissie Gebouwen drie zeer deskundige personen bereid hebben gevonden in principe deel te nemen aan deze werkgroepen.

Inmiddels zijn er twee startbijeenkomsten gepland.

De **financiële commissie** komt op **maandag 7 oktober** voor de eerste keer bij elkaar en de **commissie gebouwen** op **dinsdag 8 oktober**.

Bij deze bijeenkomsten zijn ook enkele bestuursleden aanwezig om de opdracht nader toe te lichten en vragen te beantwoorden. Daarna wordt hopelijk de samenstelling definitief en gaan de werkgroepen zelfstandig verder.

WORKSHOP COMMUNICATIEPLAN

Inmiddels heeft het bestuur overleg gehad met **Laetitia van der Lans, communicatiedeskundige voor met name de communicatie binnen parochies**.

Gezamenlijk hebben wij gesproken over de huidige situatie binnen onze parochie, de dilemma's waar wij voor staan en welke kaders wij meegeven voor het op te stellen communicatieplan.

Laetitia zal op **maandag 21 oktober** een **workshop** leiden, waarin wij met een 20-tal parochianen samen dat communicatieplan zullen opstellen.

Op dit moment worden diverse werkgroepen, waaronder de koren, benaderd om te vragen wie zij willen afvaardigen voor deze workshop.

Tevens zullen de leden van het pastorale team, onze parochiesecretaris als eindredacteur van de Nieuwsbrief en beheerder van de website, enkele bestuursleden én leden van de Parochievergadering deelnemen.

Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, laat ik u dat via de Nieuwsbrief weten.

Met vriendelijke groet,
namens het
Parochiebestuur,

Emilie van der Heijden



MISSIO WERELDMISSIEMAAND

GODS WOORD

Kleine Christelijke Gemeenschappen

Wereldmissiemaand (oktober) heeft dit jaar als thema: **Gods Woord**. In de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania leest men wekelijks het Woord van God en bespreekt men met elkaar hoe dit betrekking heeft op het dagelijkse leven.

Tanzania

In Tanzania wordt het behoren tot een godsdienst niet officieel geregistreerd. Men gaat uit van ongeveer een derde deel christenen, een derde deel moslims en een derde deel aanhangers van traditionele religies.

Er zijn een kleine acht miljoen katholieken in het land. De kern van het kerkelijke leven vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen.

Kleine Christelijke Gemeenschappen

In kleine groepen van zo'n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden, Gods Woord te delen, te praten over hun zorgen en elkaar te helpen.

De groepsleden kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. De pastor van de parochie bezoekt de groepen regelmatig.



Zo houdt hij contact met de mensen en komt hij op de plaatsen waar ze wonen, leven en werken.

Steun de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania en geef aan de collecte op

Missiezondag 20 oktober

of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl

NIEUWE EXPOSITIE WALLY BASTIAANSSSEN IN HET PAROCHIEHUIS

Boxmerenaar Wally Bastiaanssen tekent en schildert al vanaf zijn jeugd. Vanaf begin jaren negentig is hij zich daarmee weer bezig gaan houden en heeft hij zijn hobby opnieuw opgepakt.

De techniek die hij gebruikt is voornamelijk aquarel, maar ook potlood en houtskool zijn hem niet vreemd. Door les te nemen heeft hij de fijne kneepjes van de techniek geleerd, maar ook heeft hij toen zijn eigen stijl ontwikkeld.

Zo weet hij door zorgvuldig gekozen composities de aandacht te trekken. Door veel details weg te laten en met lege ruimtes te werken weet hij veel suggestie te wekken en kan de kijker zijn eigen verbeelding loslaten op de schilderijen.

Zijn voorkeur gaat uit naar landschappen waarbij vooral zijn voorliefde voor het strand en de zee tot uitdrukking komen. Maar ook schildert hij portretten en modellen.



Ook hierin heeft hij inmiddels zijn eigen stijl ontwikkeld en komt het opwekken van de suggestie nog nadrukkelijker naar voren. Zijn beelden stralen eenvoud en warmte uit en hij weet een subtiel lijnenspel speels af te wisselen met gevoelsvormen waardoor een beeld ontstaat dat blijft boeien.

Wally Bastiaanssen is amateurkunstenaar die zijn hobby combineert met gewone dagelijkse werkzaamheden. Hij blijft desalniettemin steeds tijd vinden om zijn hobby's uit te oefenen, veelal voor eigen gebruik maar ook in opdracht voor liefhebbers.



Vanaf het jaar 2000 is hij zich naast het schilderen ook gaan toeleggen op het boetseren. Ook hier heeft hij les genomen om de techniek onder de knie te krijgen. Het mooie van boetseren is volgens hem dat je het object niet twee- maar driedimensionaal kunt weergeven.

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de receptie (echter niet tijdens koorrepetities en vergaderingen). Neemt u daarom even tevoren telefonisch contact op: t. 573277.

Van harte welkom!



TERUGBLIK OP DRUKBEZOCHTE STARTVIERING + INFOMARKT IN BASILIEK 25 AUGUSTUS EN ST. CORNELIUSVIERING VORTUM-MULLEM 15 SEPTEMBER



Zondag 25 augustus jl. waren vele parochianen aanwezig bij de startviering in de St. Petrusbasiliek.



De kinderen hadden in de Bloedkapel een eigen viering waarin met veel enthousiasme aan een mooi werkstukje werd gewerkt dat applaus van de overige kerkgangers opleverde.



Aan het einde van een mooie viering werden de vertegenwoordigers van de aanwezige diaconale werkgroepen door pastor Timmermans aan de kerkgangers voorgesteld.

*Fotografie: Frans van der Heijden
Voor de hele reportage: zie website parochie!*

De infomarkt, waarbij maar liefst 16 diaconale werkgroepen zich presenteerden, kon rekenen op veel belangstelling van de aanwezige parochianen.



Onder het genot van koffie, thee of frisdrank waren vele parochianen nog geruime tijd gezellig met elkaar in gesprek.

Een woord van dank aan iedereen die aan de startviering en infomarkt zijn of haar steentje heeft bijgedragen is zeker op zijn plaats.

ST. CORNELIUSVIERING VORTUM-MULLEM

Vorbereiding wijding Corneliuswater



De 8 Vormelingen stelden zich in deze viering voor



CONCERTAGENDA OKTOBER

ORGELCONCERT JAN VERSCHUREN

Jan Verschuren geeft op **zondag 27 oktober** een **dubbelconcert** op het Knipscheer-orgel van de **Protestantse Kerk** in Boxmeer en op het Verschueren-orgel in de **St.-Petrusbasiliek**.

Jan Verschuren begon op 10-jarige leeftijd met piano bij Cees Luyckx. Na de middelbare school studeerde hij elektrotechniek aan de TU te Eindhoven en orgel bij Hub. Houët. Hij vervolgde zijn orgelopleiding bij Reitze Smits aan de conservatoria van Leuven en Utrecht.

Jan Verschuren was titularis-organist van de St.-Petruskerk in Boxmeer in de periode 1983 - 1987. In 2001 volgde hij Folkert Grondsma op als titularis-organist van de Hartebrugkerk in Leiden. Daarnaast is hij universiteitsorganist van de Universiteit Leiden en van de Technische Universiteit Eindhoven.

Verschuren zal onder meer werken spelen van Bach, Mendelssohn, Schouten, Nieland en Gardonyi.

Het concert begint om **16.00 uur** in de Protestantse Kerk in Boxmeer. Na een kleine wandeling naar de basiliek wordt het concert daar om **17.00 uur** weer voortgezet.

Jan wordt daarbij geassisteerd door zijn registrant Wim Goossens waardoor bijzonder gevarieerde interpretaties van de orgelliteratuur gegeven zullen worden.



Jan Verschuren

MARIACONCERT
Weijerkoor
dirigent: José Doodkorte
piano: Geert Verhallen

ELGAR 3 Marianische Gesänge LAURIDSEN O magnum mysterium PÄRT Salve Regina MOZART Alma Dei creatoris		HAYDN Salve Regina ROSSINI La Carita RACHMANINOV Vespers GORECKI Totus Tuus BRUCKNER Ave Maria
---	---	---

27-10-13 | 15.00 U
Kapel Julie Postel, Veerstraat 49, 5831 JM Boxmeer
volwassenen € 15,00 | tot 18 jaar € 8,00
Voorverkoop via Weijerkoorleden of www.weijerkoor.nl

Na het optreden in de basiliek van Boxmeer op 29 september jl. tijdens het concert van Stichting Fides, Spes et Amor, voert het Weijerkoor, eveneens op **zondag 27 oktober**, een **Mariaconcert** uit in de Kapel van de Zusters van Julie Postel aan de Veerstraat 49 te Boxmeer.

Aanvang: 15.00 uur

Kaarten zijn te bestellen via de website van het Weijerkoor (www.weijerkoor.nl) of via de Weijerkoorleden.

Op het programma staan werken uit de klassieke periode, het operagenre, de late Barok, de late Romantiek en uit het hedendaagse sacrale muziekgenre. De sfeer van het concert is heel afwisselend door de aard van de compositie, zoals zal blijken uit een Maria-antifoon, een Offertorium, enkele Vespers en daartegenover het vrolijke en sprankelende La Carita.

Van harte welkom en veel luistergenot !