

**Nieuw prentenboek:
*Sprankel, de cirkel van het leven***

Op 7 oktober, midden in de kinderboekenweek, verschijnt bij de Wereldboom het nieuwste boek van Monique van der Zanden: *Sprankel*. Het sluit goed aan bij het thema van die week: vriendschap. In *Sprankel* gaat het om een heel bijzondere vriendschap... die tussen het jongetje Jona en zijn fantasievriendje.

Sprankel woont in de grote, gouden zee, samen met een heleboel andere sprankeltjes. Op een dag wil hij een tijdje op de aarde gaan wonen. Maar wat zal hij worden? Een klaproos of een haai? Een sneeuwvlok, een eekhoorntje of een nieuw kindje? Zijn vriendje Jona en hond Doedel gaan samen met hem op zoek. De afloop is verrassend!



Jij telt mee

In de cirkel van het leven telt iedereen mee: de bomen, de bloemen, de dieren, de mensen... en jij! We komen allemaal uit de gouden zee en zijn daarom broertjes en zusjes van elkaar. Ieder van ons mag op de bonte aarde een tijdje sprankelen, ieder op zijn of haar eigen manier, samen met al het andere. Als we doodgaan, gaan we weer wonen in de gouden zee. Zo blijven we voor altijd deel uitmaken van het leven.

Korting

Sprankel is als een van de weinige boeken vrijwel volledig duurzaam gedrukt: in Nederland, met Cradle to Cradle inkt op 100% gerecycled papier. Drukkerij Dekkers van Gerwen is koploper op dit gebied. De schitterende illustraties zijn gemaakt door Mariëlla van de Beek. Het prentenboek wordt op 7 oktober gepresenteerd tijdens de roofvogelshow waarmee het Bonte aarde feest van de Wereldboom wordt afgetrapt. Het kost € 14,95.

Wie vóór 7 oktober via de website een exemplaar reserveert, betaalt slechts € 12,50. *Sprankel* is de kinderversie van *Licht*. Meer informatie hierover vindt u op de website.

www.lichtvertelling.nl