



HET PAROCHIEHUIS
VAN SASSE VAN YSSELTSTRAAT 8
5831 HD BOXMEER
(0485) 57 32 77

NIEUWSBRIEF

SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL
WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE

OKTOBER 2012

GELOOFSWEG SAMEN

De schoonheid van de herfst: een jaargetijde van ons leven

Wisseling van de seizoenen

De vier jaargetijden is het bekendste werk van Vivaldi en behoort tot de populairste werken uit de klassieke muziek. Het is een cyclus van vier vioolconcerten. Deze concerten werden in 1725 voor het eerst gepubliceerd als een deel van twaalf concerten met de mooie naam *Il Cimento dell'armonia e dell'invenzione (De Krachtmeting van Harmonie en Inventie)*. In deze vier jaargetijden krijgen de vier seizoenen hun eigen klankkleur, hun eigen muzikale sfeer die past bij de lente, de zomer, de herfst en de winter. Deze vier seizoenen zijn ook een mooi beeld voor de gang van het leven van iedere mens.

Na de lente en de zomer volgt de herfst. De zon wordt zwakker. Het weer is vaker druilerig of regenachtig. De grijze mist glijdt over het land en laat vaak op betoverende wijze de spinnenwebben zien die in de natuur overal aanwezig zijn. De dagen worden korter. De bomen laten langzaam maar zeker hun bladeren vallen. Bij tijd en wijle stormt het en giert de wind door de bossen. De landbouwers en de tuinders brengen hun landbouwgrond en hun tuinen in orde voor de winter. De eerste bloembollen worden gepoot om in de grond te overwinteren. Heel de natuur maakt zich op om tot rust te komen.

Levenscyclus van de mens

Hoe zit het eigenlijk met ons mensen. Wat verstaan wij onder de herfst van het leven? Ik heb de indruk dat de herfst van ons leven een mooie tijd is. Het energieke en het onstuimige van de jeugd is voorbij. Zelfs de last van grote verantwoordelijkheden, zoals de opvoeding van de kinderen, de harde arbeid om het dagelijkse brood en de maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheden in kerk en samenleving. Kortom het leven biedt ruimte om te genieten van de dagen.

Wat ik zie is dat het meer en meer een periode wordt waarin mensen genieten van hun kleinkinderen; waarin mensen tijd hebben voor de Katholieke Bond van Ouderen; waarin mensen gebruik maken van vakantie-reizen in de minder drukke tijden. Er is ruimte om te wandelen en te fietsen. Er is zelfs ruimte om in een warm land te overwinteren. We zien dat met de Boxmeerse kermis een zilveren maandag wordt georganiseerd.

Op deze manier is het een mooie periode. Toch is het ook zo dat meer en meer voelbaar wordt dat gezondheid een geweldig geschenk is. Tegelijk groeit het besef dat het leven ook kwetsbaar is en zijn beperkingen kent. Soms ontstaat opeens het besef dat er in hetzelfde bos verschillende bomen omvallen of er bomen gekapt worden. Opeens besef je dat er lege plaatsen vallen in de vrienden- en kennissenkring.

Herfstconcert in de basiliek

Herfst is een mooie tijd waarin langzaam maar zeker de natuur tot rust komt om in die rust het Leven tegemoet te gaan. Mooi is dat er in de basiliek van Boxmeer op de zondagmiddag van **28 oktober** een **concert** is dat de naam heeft meegekregen **Fides Spes en Amor (geloof, hoop en liefde)**. Dit concert thematiseert het mooie van het leven, terwijl ook de weemoedigheid van wat voorbij is tot uitdrukking komt. Dit concert is allereerst bedoeld voor ouderen, maar ook voor mensen met beperkingen en voor mantelzorgers binnen de gemeente Boxmeer. Maar dit neemt niet weg dat iedereen van harte welkom is. Mooi is het dat mensen hier het initiatief toe nemen.

De vioolconcerten van Vivaldi drukken de schoonheid uit van de vioolmuziek en van de vier seizoenen. Het leven van ons mensen wordt allereerst gekenmerkt door de schoonheid van het leven in de verschillende levensfasen. Op onze levensweg mogen we in dankbaarheid genieten van deze schoonheid van het leven, ondanks momenten dat het leven ook pijn heeft. Beseffen we dat deze schoonheid van het leven ten diepste verwijst naar de Schoonheid van Gods Leven dat in iedere mens aanwezig is.

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor teamleider

In deze editie:

Allerheiligen en Allerzielen	pag. 2
Parochiereis Israël	pag. 2
Wereldmissiemaand: Senegal	pag. 3
Tips website	pag. 4
Kind en Kerk	pag. 6 en 7
Lezing	pag. 8
Foto's Corneliusviering	pag. 8

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Vieringen in de kerklocaties

Dit jaar vieren we op alle kerklocaties van de Onze Lieve Vrouwe parochie de feesten van Allerheiligen en Allerzielen in het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 oktober.

Op iedere kerklocatie is er dan een eucharistieviering met aandacht voor onze dierbare gestorvenen.

Waarom weekendvieringen?

We vieren Allerheiligen en Allerzielen uitdrukkelijk in het weekend. Dit was al zo op de kerklocaties De Elsendonck/Weijerstaete, Sambeek en Vortum-Mullem. Nu vieren we ook in de basiliek van Boxmeer Allerheiligen en Allerzielen in het weekend van 27/28 oktober. Regelmatig hebben we gehoord dat het weekend gunstig is. In het weekend hebben kinderen, kleinkinderen, broers, zussen en andere familieleden tijd om samen te komen om hun dierbaren die zijn gestorven te gedenken.

Dit jaar is er nog een andere reden om dit zo te doen. Op maandag 29 oktober begint de parochiereis naar Israël. Zowel pastor Bep de Vreede als pastor Tjeu Timmermans gaan mee met deze reis.

Als pastoraal team hechten we er zeer aan in deze Allerheiligen- en Allerzielenvieringen aanwezig te zijn, omdat een van de pastores rond het sterven en rond de uitvaart intensief contact met de familie van de overledene heeft gehad.

Namens Jo Wijnen en Bep de Vreede, Tjeu Timmermans, pastor teamleider

PAROCHIEREIS NAAR ISRAËL

Geloofsweg Samen - Samen op reis

Toen de fusie van de drie parochies Vortum-Mullem, Sambeek en Boxmeer tot stand kwam en de nieuwe parochie de Onze Lieve Vrouwe Parochie ging heten met als motto 'Geloofsweg Samen', besloten we verschillende activiteiten te ontwikkelen om deze fusie niet alleen een juridische fusie te laten zijn. Een aantal activiteiten is al achter de rug. Een belangrijke activiteit hebben we nog voor de boeg: op **maandag 29 oktober a.s.** vertrekken we met een gezelschap van 50 parochianen naar Israël.

Programma

Als we in Israël aankomen gaan we rechtstreeks naar het Karmelgebergte. In dit Karmelgebergte ligt de oorsprong van de Karmel. We bezoeken daar de ruïnes van het eerste Karmelklooster.

Vervolgens trekken we door Israël in het voetspoor van Jezus van Nazareth. We bezoeken belangrijke plaatsen in het leven van Jezus.

Tenslotte gaan we naar Jeruzalem, de stad waarin de levensweg van Jezus naar een climax leidt.

We hopen dat het een indrukwekkende reis wordt. We hopen ook dat het een reis wordt waarin we samen kunnen genieten van wat we zien en wat we meemaken. Tevens hopen we dat onze reis gedragen wordt door alle familieleden, vrienden, bekenden en parochianen die achterblijven.

Misschien hebben we mogelijkheden tijdens de reis via de website van de parochie de achterban op de hoogte te houden van de reiservaringen. Wellicht is het mogelijk, als we terug zijn, een avond te beleggen om foto's en ervaringen uit te wisselen. We hopen gezond en wel weer terug te zijn op 8 november.

Informatie-avond deelnemers

Ter voorbereiding van deze reis is er op **8 oktober aanstaande om 20.00 uur** nog een informatieavond in Het Parochiehuis.

Tjeu Timmermans, pastor teamleider



KARMELEKRING jaarprogramma 2012-2013

Karmelkring Boxmeer heeft een aanbod van bezinningsbijeenkomsten voor ieder die zich verder wil verdiepen in vragen die leven en geloven met zich brengen en / of die geïnteresseerd is in de Karmel en haar spiritualiteit. Het aanbod is ook bedoeld voor parochianen en vrijwilligers in de Karmelparochie.

God ... God zien. 'Kunnen we God zien?' God roepen. Bidden.

Begeleiding: Gerard Westendorp o.carm. , dinsdag 9 okt. Tijd: 19.45 - 21.30 uur

Bidden met Iconen

Begeleiding: Anthon Hoogland, o.carm. dinsdag 2 okt. Tijd: 19.45 - 21.30 uur

Samen Bijbel Lezen

Begeleiding: Jos Boermans o.carm.

Data: vrijdag 26 okt., 23 nov., 14 dec., 25 jan., 22 febr., 22 maart, 26 april, 24 mei

Tijd: 10.00 - 11.30 uur

Plaats: Het Parochiehuis

Julian of Norwich: Openbaringen van Liefde

Begeleiding: Susan van Driel o.carm.

Data: zaterdag 20 okt., 3 en 17 nov.

Tijd: 10.30-15.00 uur. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

Kosten: € 7,50 / dag

Bidden in de psalmen

Begeleiding: Minie Pasop o.carm.

Data: dinsdag 23 okt., 6 en 20 nov., 4 dec.

Tijd: 19.45 - 21.30 uur

INFORMATIE EN AANMELDING

Informatie vindt u op onze website: www.karmelboxmeer.nl en op www.onzelievevrouweparochie.nl

Missio Wereldmissiemaand 2012: Senegal

Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Senegal.

Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven bisdommen. De Katholieke Kerk zet zich vooral in voor het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook houdt de Kerk zich bezig met problemen als emigratie en de situatie van vrouwen.

Problemen

Een groot probleem is de **emigratie** van jonge mannen naar Europa. Als ze de overtocht al overleven, wacht hen een onzekere toekomst. In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven. Een ander probleem is het nog veelvuldig voorkomen van **vrouwenbesnijdenis**, hoewel het al lang officieel verboden is. Zuster Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack, gaat samen met haar team de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking.

Opvang vrouwen en kinderen

In de hoofdstad Dakar hebben de Zusters van de Goede Herder een opvanghuis voor vrouwen en kinderen. Zuster Yvonne Clémence Bambara begeleidt de vrouwen tijdens hun zwangerschap en verzorgt samen met hen de baby's. De vrouwen volgen in het opvanghuis cursussen handenarbeid, koken, wiskunde, boekhouding en Frans. Zo kunnen ze beter in hun eigen onderhoud voorzien.

Steun deze zusters en de vrouwen en kinderen in de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en geef aan de deurcollecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl

DIENSTEN in de KERKEN

Door de week in de H. Bloedkapel van de St. Petrusbasiliek, Boxmeer

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.00 uur Viering rond de psalmen
12.00 uur Stilteviering
18.45 uur Eucharistieviering

woensdag

08.00 uur Viering rond de psalmen
09.00 uur Eucharistieviering
12.00 uur Stilteviering
18.45 uur Gebedsviering

zaterdag

12.00 uur Viering rond de Karmelregel

Kerklocatie: St. Petrusbasiliek, Boxmeer

29 sept 9.00 uur Familieviering met aandacht 2^e stap voorbereiding H. Vormsel
30 sept 10.30 uur Woord- en Communieviering – Pauluskoor – m.m.v. de werkgroep
7 okt 10.30 uur Eucharistieviering – Ben. Bunskoor. Tevens Kinderkerkviering
14 okt 10.30 uur Eucharistieviering – Pauluskoor
20 okt 19.00 uur Woord- en Communieviering - m.m.v. de werkgroep
21 okt 10.30 uur Eucharistieviering – Ben. Bunskoor
27 okt 19.00 uur Familieviering met aandacht 3^e stap voorbereiding H. Vormsel
28 okt 10.30 uur Eucharistieviering – m.m.v. Vivace
Allerheiligen/Allerzielenviering met de gedachtenis van de overledenen
(zie ook elders in deze Nieuwsbrief)

28 okt 14.30 -16.30 uur - Herfstconcert in de basiliek

Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek

30 sept 9.00 uur Woord- en Communieviering – Schola – m.m.v. de werkgroep
7 okt 9.00 uur Eucharistieviering – dameskoor
13 okt 19.00 uur Eucharistieviering – viering waarin de Vormelingen en Eerste Communicanten zich voorstellen – m.m.v. Zanggroep Joyful
21 okt 9.00 uur Eucharistieviering – gemengd koor
27 okt 19.00 uur **Eucharistieviering – m.m.v. gemengd koor**
Allerheiligen/Allerzielenviering met de gedachtenis van de overledenen
(zie ook elders in deze Nieuwsbrief)

28 okt 14.30 -16.30 uur - Herfstconcert in de basiliek

Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum- Mullem

14 okt 9.00 uur Eucharistieviering - koor
28 okt 15.00 uur Eucharistieviering – m.m.v. Koninklijke Fanfare St. Cornelius
Allerheiligen/Allerzielenviering met de gedachtenis van de overledenen
(zie ook elders in deze Nieuwsbrief)

28 okt 14.30 -16.30 uur - Herfstconcert in de basiliek

Zie op onze website:

Dankbetuiging pater Piet Bergmann
Foto's Startviering Boxmeer
Foto's Corneliusviering Vortum-Mullem
Terugblik en impressie van het Kloosterbeziinningsweekend

En nieuw:

Inschrijfformulier Eerste Communie

DOOP- en HUWELIJKSVIERINGEN

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene, wat voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

Op veel zondagen is een doopviering mogelijk. Wilt u uw kind laten dopen neem dan contact op met ons parochie-secretariaat om in overleg tot een goede afspraak te komen. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zijn we als regel bereikbaar – t. 57 32 77 en ook via e-mail: secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl

In de St. Petrusbasiliek is gedoopt:

16 september Sophie Noij, Kwikstaart 21, Boxmeer

Wij wensen haar en haar ouders en familie een mooie toekomst.

In de St. Petrusbasiliek zijn getrouwd:

7 september Lucy Ankersmit en Ralf van Wanroij

14 september Inge van Raaij en Maurits Stoetzer

Wij wensen de bruidsparen veel geluk.



Bruidspaar
Lucy Ankersmit en
Ralf van Wanroij

UITVAARTDIENSTEN

In de afscheidsdienst, de uitvaartdienst op een van de kerklocaties binnen onze parochie geven wij onze dierbaren als geloofsgemeenschap uit handen en dragen we hen over, leggen hen in de Hand van God. Hij draagt hen nu verder op handen, en we geloven in hun Leven door de Verrijzenis van Jezus heen. En ook willen we als gelovige gemeenschap de nabestaanden en allen die de overledenen kenden tot steun en troost zijn in het gemis.



In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer

27 augustus	Toos Gieben-van den Berg	van Sasse van Ysseltstraat 18	85 jaar
31 augustus	Mieke Bussman - Arntz	Margrietstraat 77	91 jaar
4 september	Henk Disveld	Achtste Donk 19, Den Bosch	60 jaar
14 september	Henk van der Horst	De Goudenregen 2	67 jaar

God draagt hen nu verder op handen. Mogen zij rusten in vrede.

VAN DE WERKGROEP OECUMENE

EXTRA MEDEDELING

*De korenestafette met als thema: Zingen voor het goede doel! die gepland stond voor 6 oktober a.s. gaat vanwege te weinig animo **niet** door.*

TAIZÉVIERINGEN

Sinds 2010 wordt er in de kapel van het Kloosterhuis in Sambeek maandelijks een Taizéviering gehouden. De vieringen zijn gebaseerd op de gebedsdiensten van de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé (Frankrijk). Iedereen is van harte welkom bij de Taizéviering op de 3^e vrijdag van de maand.

Vanaf 18.45 uur is de kapel (Grotestraat 69, Sambeek) open. De viering begint om 19 uur en duurt circa een half uur. Na afloop is er koffie of thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten.

De data voor 2e helft van 2012 zijn:

21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december.

KERKLOCATIE BOXMEER

Ouderavond Eerste Communie 13 november 2012 in de basiliek om 20.00 uur

Elk jaar kunnen we gelukkig terugkijken op een prettige Eerste Communie voorbereiding. Dit is voor een groot deel te danken aan de enthousiaste en creatieve inzet van de ouders en de kinderen.

Want bij Eerste Communie komt best wat kijken. **Neem op de ouderavond dus uw agenda mee!** Er is voor elk wat wils:

- de één vindt het leuk om teksten uit te zoeken voor de vieringen,
- een ander leest graag voor of maakt graag muziek,
- weer een ander werkt graag met de kinderen aan het project,
- nog een ander maakt graag versiering of ontwerpt graag een beamerpresentatie.

Het is altijd even puzzelen, maar als de taken eenmaal verdeeld en duidelijk zijn, dan loopt het gesmeerd en zie je na afloop allemaal tevreden gezichten.

Om de Eerste Communie te kunnen doen, moet het kind in groep 4 zitten. Eerste Communie doen houdt in:

- de vier stappen van het project thuis of op school onder leiding van ouders (of leerkracht),
- de vier familievieringen in de kerk,
- misschien is er nog een uitstapje naar een bakker of zo, en
- natuurlijk de Eerste Communieviering zelf.

We spreiden al deze activiteiten over de maanden januari tot en met mei. Op zondag 9 juni zijn de twee Eerste Communievieringen (om 10.30 uur en om 12.30 uur). De definitieve indeling van de scholen staat nog niet vast.

Op de ouderavond Eerste Communie 13 november 2011 in de basiliek om 20.00 uur worden de vele taken en taakjes verdeeld. Ook verdelen we de beide Eerste Communievieringen. Hierbij geldt: vorig jaar viering van 10.30 uur, dan dit jaar viering van 12.30 uur. Op deze avond kunt u ook de kosten van de Eerste Communie (€ 17,50) voldoen.

De inschrijfformulieren s.v.p. vóór vrijdag 9 november a.s. inleveren.

U kunt het formulier vinden op de website van de parochie: www.onzeliievrouweparochie.nl

U kunt het ook op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 afhalen in Het Parochiehuis, van Sasse van Ysselstraat 8, 5831 HD Boxmeer, t. 573277.

De Dozenwand

Foto uit de eerste voorbereidende viering van 1 september voor de vormelingen van Boxmeer. Elke viering is er een nieuwe afbeelding, die aansluit bij het thema en de viering. Op 29 september en 27 oktober zijn de volgende vieringen.

We zijn benieuwd!



KIND en KERK

KERKLOCATIE SAMBEEK

Eerste Communie Sambeek op zondag 12 mei 2013

De Communie vindt plaats op zondag 12 mei 2013 in de kerk St. Jan de Doper. Kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten kunnen zich daarvoor opgeven.

Leerlingen van basisschool De Bolster hebben inmiddels een inschrijfformulier ontvangen. Kinderen die wonen in Sambeek, maar op een basisschool elders zitten, kunnen zich **vóór 1 oktober a.s.** schriftelijk opgeven bij:

Mw. C. van Dommelen, Maasstraat 2a, 5836 BB Sambeek.

De volgende gegevens van het kind zijn van belang: (1) voor- en achternaam, (2) doopnaam/namen, (3) geboortedatum en -plaats, (4) doopdatum en plaats doopparochie, (5) adres, postcode en woonplaats, (6) telefoonnummer, (7) roepnaam en achternaam moeder (8) roepnaam en achternaam vader, (9) e-mailadres ouder(s), (10) eventuele bijzonderheden.

Belangrijke data

Als u uw kind aanmeldt voor de Communie, dient u rekening te houden met de volgende bijeenkomsten: ouderavond op do 11 oktober a.s. en voorstelviëring op za 13 oktober a.s.

Informatieavond

Op donderdag 11 oktober a.s. om 20.00 uur vindt er in de aula van basisschool De Bolster een informatieavond plaats voor ouders van de communicanten. Bij deze bijeenkomst wordt geacht dat ten minste één ouder van de communicant aanwezig is. Op die avond dienen ook de kosten voor de Communie (€ 17,50) te worden betaald.

Voorstelviëring

Op zaterdag 13 oktober (99% zeker) is er een viëring in de St. Jan de Doperkerk, waarin de communicanten uit groep 4 en de vormelingen uit groep 8 zich voorstellen aan de Sambeekse gemeenschap.

Stuurgroep Communie/Vormsel

KERKLOCATIE VORTUM-MULLEM

Eerste Communie Vortum-Mullem op Pinksterzondag 19 mei 2013

In Vortum-Mullem kunnen we dankzij de inzet van de ouders, de kinderen en de basisschool elk jaar terugkijken op een fijne voorbereiding en een mooie Eerste Communieviëring.

In 2013 zal de Eerste Communie toegediend worden op Pinksterzondag 19 mei 2013, aanvang 12.30 uur.

Inschrijving

De ouders van kinderen uit groep 4 van het basisonderwijs kunnen hun kind opgeven door middel van het papieren inschrijfformulier dat in de loop van november via school verspreid wordt. Maar ook via het digitale inschrijfformulier op de parochiewebsite: www.onzeliëvevrouweparochie.nl

Ouderavond

De datum van de eerste ouderavond zal nog bekend gemaakt worden.

Voor informatie kunt u terecht bij Jolanda Brienen uit Vortum-Mullem of bij het secretariaat van de parochie: van Sasse van Ysselstraat 8, 5831 HD Boxmeer, t. 573277.

NIEUW KINDERKOOR van START

Afgelopen dinsdag 18 september jl. is het nieuwe kinderkoor van start gegaan.

We hebben al genoeg kinderen om te beginnen, maar er kunnen er nog heel wat bij.

We oefenen in Het Parochiehuis, van Sasse van Ysselstraat 8, 0485-573277 (van 16.00 17.15 uur).

Heb je zin om mee te zingen? Heb je zelf ideeën voor leuke liedjes? Heb je zin om op te treden? Meld je dan aan!

We oefenen voor concertjes. Wat het wordt, bepalen we samen tijdens de repetities. Samen kiezen we de liedjes en de andere stukjes: een gedicht, verhaal, gesprekje, muziekstukje.

Deze concertjes worden gegeven in de kerk, maar ook op andere plekken.

In oktober (als het nog lukt) hebben we concertjes rond het thema **HERFST**. In december rond **KERST**, in februari rond **VRIENDSCHAP** (Valentijn).

Voordat we gaan repeteren, eten en drinken we iets, zodat we na een lange schooldag weer nieuwe energie hebben.

Je bent van harte welkom. Onze tip: PROBEREN !!!

Vergeet niet de liedjes die jij mooi vindt, mee te nemen.

Mariette Wijnhoven en Jo Wijnen, wijnenjo@onzeliëvevrouweparochie.nl

UITNODIGING LEZING 12 NOVEMBER

Lezing op maandag 12 november 2012 om 20.00 uur in het Parochiehuis door Thomas Quartier, docent liturgiewetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het thema van de avond is:

*De ruimte die Vaticanum II heeft geboden voor de liturgievernieuwing;
in hoeverre is die liturgievernieuwing werkelijkheid geworden?*

Hoe kunnen we vasthouden aan deze liturgievernieuwing?

In hoeverre is de spiritualiteit van de liturgie een weg voor iedere parochiaan?



Om een inschatting te kunnen maken van het aantal belangstellenden voor deze lezing is het plezierig als u zich hiervoor even aanmeldt bij de receptie van het **Het Parochiehuis**.

van Sasse van Ysselstraat 8, 5831 HD BOXMEER, (0485) 57 32 77

secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl / Openingsuren receptie: Ma t/m vr van 9.00 – 12.00 uur.

Foto-impresie Corneliusviering in Vortum-Mullem

Voorstellen vormelingen



Voorgangers en koor



Ophalen Corneliusbrood en Corneliuswater

COLOFON

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE en treft u ook aan op de website van de Onze Lieve Vrouwe parochie. Uw bijdrage aan de NIEUWSBRIEF is van harte welkom. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven. Het volgende nummer verschijnt in de week van **27 oktober 2012**. Kopij voor dit nummer dient uiterlijk op zondag **14 oktober** op het redactieadres of per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd.

Red.: Herman Jan van Cuijk, pastor Bep de Vreede o.carm. en Mieke van Soest (parochiesecretariaat).
Verspreiding: Jan de Kock,
Le Blancstraat 13, 5831 GM Boxmeer T. (0485) 573876

Adres: **ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE,**
Het Parochiehuis, van Sasse van Ysselstraat 8, 5831 HD Boxmeer
T. (0485) 573277 Rabo: 14.57.40.625
Kerklocatie Sambeek: Grotestraat 65, 5836 AC Sambeek. T. (0485) 571618
Kerklocatie Vortum-Mullem: Sint Cornelisstraat 18, 5827 AL Vortum-Mullem

SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL

WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL