



HET PAROCHIEHUIS  
VAN SASSE VAN YSSELTSTRAAT 8  
5831 HD BOXMEER  
(0485) 57 32 77

# NIEUWSBRIEF

\*\*\*

SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL  
WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE

MAART 2012

## GELOOFSWEG SAMEN

### Veertig dagen lijnen voor de samenleving van God

Lijnen is voor mensen belangrijk. Mensen hebben er veel voor over. Speciale diëten worden aangeprezen omdat ze een belangrijke hulp zijn om enkele kilo's kwijt te raken. In combinatie met deze diëten worden bepaalde therapieën aanbevolen of wordt geadviseerd fysieke inspanning te leveren of te sporten. Het doel van het lijnen is heel concreet. Een gezond lijf, een mooi en strak figuur, een energieke en jonge uitstraling, een fysiek en psychisch welbevinden. Je mag zeggen dat lijnen een verminderingsritueel is, dat dient om iets wat je goed doet en weldadig voor je is te bereiken.

Er zijn mensen die zich veel moeten ontfemen omdat ze ziek zijn of omdat hun lichaam dat van hen vraagt om redelijk te kunnen functioneren. Het is lastig als je niet meer vanzelfsprekend dat kunt eten of drinken wat je lekker vindt. Het is geen keuze die jezelf maakt, maar die je wordt opgelegd omdat je lichaam anders niet meer naar behoren functioneert. In deze omstandigheden beseffen mensen dat ze noodgedwongen zich moeten onthouden omwille van hun gezondheid en hun sociaal functioneren, omwille van de kwaliteit van leven.

Sommige mensen onderwerpen zich van tijd tot tijd aan een verminderingsritueel, omdat ze er van overtuigd zijn dat vermindering van eten dient als een reinigingsproces van kwade stoffen in hun lichaam. Ze spoelen als het ware de kwalijke stoffen weg uit hun lijf om optimaal gezond te zijn. Ze bieden hun lichaam de kans zichzelf te reinigen en zich te ontdoen van kwalijke stoffen. Dit verminderingsritueel staat voor hen in dienst van de reiniging van hun lichaam en hun ziel.

Verminderingsrituelen worden ook gebruikt om politieke doeleinden te bereiken. Hoeveel mensen gebruiken niet de hongerstaking om politieke veranderingen af te dwingen, om aandacht te vragen voor vormen van onderdrukking, of om op te komen voor vrijheid van meningsuiting, voor gerechtigheid en vrede. Zij vestigen door hun hongerstaking de aandacht op belangrijke politieke en maatschappelijk onrechtvaardigheden.

We kennen veel verschillende verminderingsrituelen. Vanuit deze situatie is het niet zo vreemd dat ook godsdiensten verminderingsrituelen kennen. Moslims kennen de Ramadan.

Christenen kennen de Vastentijd of de Veertigdagentijd. De verminderingsrituelen, het vasten, zijn ook in godsdiensten geen doel op zich. Ze dienen om de aandacht te vestigen op iets belangrijks in het leven van de gemeenschap van gelovigen. Ze zijn een voorbereiding op een belangrijk feest waarin het hoogtepunt van een godsdienstige traditie wordt gevierd.

De Veertigdagentijd verwijst naar de lange tocht van het volk van God op weg naar bevrijding; op weg naar het beloofde land. Deze lange tocht is ook vandaag nog actueel. Hoeveel mensen zien er niet verlangend uit naar betere leefomstandigheden en meer rechtvaardige toekomstmogelijkheden. Hoeveel mensen zien er niet verlangend uit naar een leven in vrijheid en een leven zonder geweld. Hoeveel mensen ondervinden niet de gevolgen van de economische crisis die als een wals over ons heen is gekomen. De Vastentijd, de Veertigdagentijd, kan juist in de omstandigheden van vandaag een tijd van bezinning zijn. Moeten we niet naar een andere samenleving waarin ieder dat heeft wat hij nodig heeft om menswaardig te leven.

De Veertigdagentijd is een voorbereiding op het Paasfeest. Het feest waarin we als christenen vieren dat Jezus van Nazareth overeind bleef toen Hij omwille van de gerechtigheid en omwille van zijn keuze voor de samenleving van God, gevangen werd genomen en gekruisigd. Hij bleef overeind, ja zelfs in de dood. Hij werd de Levende getuige van de samenleving van God, zelfs door de macht van de dood en het kwaad heen. De Veertigdagentijd is lijnen voor de samenleving van God in onze wereld.

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor

#### In deze editie:

Ikonenexpositie	(pagina 2 en 8)
Concerten in de basiliek	(pagina 2)
Nieuwsbrief verspreiding	(pagina 3)
“Lijden aan de lijdende kerk”	(pagina 4)
Overweging Harry Derkx	(pagina 5)
Kind en Kerk	(pagina 10)
Vastenactie ‘Mali’	(pagina 12)

## CONCERTEN IN DE BASILIEK

### Rondom Buns en Bach: concert door Ensemble Resurgiens

Datum: zondag 18 maart 2012

Tijdstip: 16.00 – 17.30 uur

De Karmeliet Benedictus Buns of Benedictus a Sancto Josepho heeft gewoond en gewerkt in het klooster in Boxmeer. Hij wordt beschouwd als een belangrijk componist van kerkmuziek. Er zullen enige stukken van zijn hand worden uitgevoerd naast muziek van vooral tijdgenoten.



#### Voorlopig programma:

- \* Johann Sebastian Bach *Jesu, dir sei Preis* : Aria uit Kantate 142. zang, 2 altblokfluiten en Basso continuo (cello en clavecimbel)
- \* Benedictus Buns *Ave Maria* : zang, blokfluiten, basso continuo
- \* Petra van Renes *lied van Guido Gezelle ik zat op enen berg alleen*. Zang, clavecimbel
- \* Benedictus Buns *Sonate VII* twee voice flutes, clavecimbel en cello.
- \* Johann Sebastian Bach *BWV 1030*. altblokfluit, clavecimbel
- \* Johann Sebastian Bach *BWV 528* voice flute, clavecimbel
- \* Barsanti *Sonate B*. altblokfluit, clavecimbel, cello
- \* Georg Philipp Telemann, *Ach Seele hungre* zang, blokfluiten, cello, clavecimbel
- \* Benedictus Buns *Sonate opus 8 nr.III*. blokfluiten, clavecimbel, cello.

Clavecimbel/orgelspeler is Jan Verhoeven, organist in Boxtel.

Namen van de andere musici zijn: Minke Verhoeven, Marjan Bergsneider, Lizet Penson, Annie Schats, Joke Vliek en Marieke Maes.

In verband met de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

### Requiem van Fauré door het Weijerkoor

**in afwisseling met psalmen en gedichten in het kader van de start van de Goede Week**

Datum: zondag 1 april (Palmzondag) Tijdstip: 15.00 – 16.30 uur

## NIEUWE EXPOSITIE IN HET PAROCHIEHUIS: IKONEN van Peter Peters (van 13 februari tot 16 april 2012)

*'Een ikoon is een kunst omwille van de mens'*

Dit wil zeggen dat de schilder rekening moet houden met de wensen van de gelovigen.

### Oorsprong en traditie

Het woord 'ikoon' komt van het Griekse woord 'eiken', dat 'beeld' of 'gelijkenis' betekent. De geboorte van Christus markeert tevens de geboorte van de ikoon. Het Woord werd vlees, het Onzichtbare werd zichtbaar, God nam een menselijk gelaat aan, een Uniek Gelaat, dat wordt herhaald in de gezichten van de Moeder Gods en de heiligen, die baden in hetzelfde eeuwige licht.

De ikoon is het resultaat van meditatie en gebed, geduldig gemaakt door generaties schilders. Het is de vrucht van traditie, in plaats van het resultaat van de intuïtie, of begrip van een individu. De ikonograaf is het instrument door wie het werk ten uitvoer wordt gebracht, een werk dat uitstijgt boven het individu. (Bron: Atelier Saint André).

De ikonen worden gemaakt met pigment (verfpoeder) en gebonden met eigeel.

Naast de traditionele manier van schilderen, zoals boven beschreven, is de techniek uiteraard ook te gebruiken voor een meer moderne vormgeving. Het zelf gemaakte verfmengsel is ook op doek, papier en muur toe te passen. Op de expositie ziet u hier voorbeelden van. **(Zie ook pagina 8)**

### Openingstijden

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van Het Parochiehuis (ma t/m do tussen 9.00 en 12.00 uur, behalve tijdens koorrepetities en vergaderingen of andere activiteiten). Belt u anders even de receptie of u op een gelegen moment komt (t. 573277).

## VAN DE WERKGROEP OECUMENE

### Maak kennis met de werking van het labyrint

Na een aantal eerdere stukjes over het labyrint nodigen wij iedereen uit nu eens echt de werking ervan te komen ervaren. Op kousenvoeten lopen door een kronkelend labyrint; een ervaring van zoekend je weg vinden. Voor kinderen is het puur een spel; telkens weer door de onverwachte kronkels verrast worden en verwonderd doorgaan naar de volgende verassing, tot het doel – de roos in het midden - is bereikt. Volwassenen kunnen het ook zien als een spel, maar zijn minder onbevangen en misschien wat bedachtzamer als ze onverwachts worden afgeleid, maar uiteindelijk ook de rust in de roos bereiken.

Kom gewoon eens langs (via de ingang onder de boog).

**op zaterdag 17 maart van 14.00 – 17.00 uur en**

**op zondag 18 maart van 12.00 – 14.30 uur in de zijbeuk van de Sint Petrusbasiliek ).**

## VAN HET PAROCHIEBESTUUR

### Oplage en verspreiding Nieuwsbrief

Vanaf het moment waarop wij gefuseerd zijn tot de nieuwe Onze Lieve Vrouwe Parochie, is ook de informatievoorziening binnen de gehele nieuwe parochie op eenzelfde manier vorm gegeven. Dit gezamenlijke nieuwsbulletin, onze Nieuwsbrief, komt eens per maand uit. Verspreiding gebeurt nu op de wijze en in de mate zoals dat ook voorafgaand aan de fusie in de drie onafhankelijke kernen gebruikelijk was.

In de Nieuwsbrief van februari heb ik aangegeven dat wij ons als bestuur hebben gebogen over de vraag hoe wij hier in de toekomst mee om willen gaan. Wij hebben gekozen voor een vorm waarin de digitale verspreiding een veel grotere rol krijgt dan nu, maar waarbij het voor diegenen die daar problemen mee hebben nog steeds mogelijk blijft de Nieuwsbrief in de bus te ontvangen. In de genoemde Nieuwsbrief ben ik uitgebreid ingegaan op de argumenten die geleid hebben tot die keuze.

We willen tussen nu en de mei-editie toegroeien naar de volgende situatie:

- De digitale Nieuwsbrief is te vinden via onze website ([www.onzelievevrouweparochie.nl](http://www.onzelievevrouweparochie.nl)).
- Op diverse plekken, in ieder geval in de drie kerken én in Het Parochiehuis, komt een stapeltje gedrukte exemplaren te liggen.
- Voor diegenen die aangeven toch nog graag een exemplaar thuis te willen krijgen, blijft dit mogelijk. **Geldt dit voor u? Dan kunt u dit doorgeven via de hieronder geplaatste antwoordstrook.**

Wij hopen op deze manier het belang van een goede communicatie recht te doen op een manier die praktisch en financieel haalbaar is en blijft voor de toekomst.

Namens het parochiebestuur, met vriendelijke groet,  
Emilie van der Heijden

---

Ook in de toekomst zou ik graag de Nieuwsbrief thuis blijven ontvangen.

Naam:

Adres:

Plaats:

Ev. telefoonnummer:

U kunt dit strookje:

- achterin een van de kerklocaties leggen in de daarvoor bestemde bakjes
- afgeven op Het Parochiehuis of op het steunpunt te Sambeek
- in een van de brievenbussen van Het Parochiehuis of de diverse steunpunten deponeren
- opsturen naar: Het Parochiehuis, van Sasse van Ysseltstraat 8, 5831 HD Boxmeer of naar: Onze Lieve Vrouwe parochie, Antwoordnummer 26, 5830 VE Boxmeer.

## “Lijden aan de lijdende kerk”

In het jaarprogramma van 2011-2012 van de Karmelkring Boxmeer las ik over het thema “lijden aan de lijdende kerk” en de hierbij gegeven uitleg.

De kerk dichtbij en veraf lijkt door een enorme crisis te gaan. Veel mensen lijden aan de kerk. Veel is lang verborgen gebleven, vaak ook verborgen gehouden.

Mensen die gewond zijn geraakt door misdragingen in de kerk vragen om genoegdoening en gerechtigheid.

Vooraf de hierna volgende vragen in de zin van “wat doet dit alles aan mij en hoe kan ik hiermee omgaan?” trokken mijn aandacht.

Het onderwerp was erg actueel gelet op de voortdurende berichten in de pers over het misbruik in de kerk en ik gaf mij op voor deze bezinningsbijeenkomst.

Er was op dinsdagavond 10 januari veel belangstelling voor dit onderwerp dat veel beroering heeft gewekt. Pater Falco Thuis heeft een inleiding gegeven over het thema van deze avond en dit in een breed en historisch perspectief geplaatst.

Zijn openheid en getoonde betrokkenheid met deze moeilijke materie heeft indruk op mij gemaakt. Ik zal enkele grote lijnen uit zijn voordracht hieronder weergeven. Allereerst sprak Falco Thuis over de eenheid van geloof die gewond en beschadigd is. Hij noemde enkele pijnlijke aangelegenheden zoals de vele schisma's en de positie van de vrouw in onze kerk. Ook sociale en politieke kwesties hebben veel gelovigen tot op de dag van vandaag diep geraakt en verdeeldheid gebracht in de kerkgemeenschap. De bevrijdingstheologie heeft behalve hoop ook beroering veroorzaakt bij gezaghebbende instanties.

Wij zijn ons na het Tweede Vaticaans Concilie steeds meer bewust geworden van de schaduwkanten van de kerk, ‘een kerk van heiligen en zondaars’. Vanzelfsprekend kwam ook het misbruik in de kerk ter sprake.

Onze inleider staat lang stil bij de actuele schande en schaamte ten gevolge van het seksueel misbruik van kinderen en ander seksueel wangedrag door geestelijken. Hij noemt het Rapport Deetman dat in december 2011 is uitgekomen. Het uitspreken van excuses, hoe belangrijk ook, is niet voldoende voor de slachtoffers.

Het horen van slachtoffers en erkenning van hun leed, herstel van onrecht of genoegdoening in welke vorm dan ook, zal ook moeten gebeuren. Het herstel van de ongehoorde schade voor de kerk zal een langdurig proces inhouden van zuivering, vernieuwing en heling. Hopen op vergeving in een proces van boete en bekering die de weg opent naar een betere toekomst.

In het slot van zijn betoog wordt de persoonlijke vraag gesteld of de crisis van ‘mijn kerk’ zinvol doorleefd kan worden. Het gaat dan meer over mijn levende band met Christus dan over de kerk zelf. Hoe ga ik om met pijnlijke ervaringen, belevingen? Hoe kan ik deze ervaringen accepteren en blijven vertrouwen? Wij kunnen denken aan mensen die in verbondenheid met Christus de crisis van ‘hun kerk’ hebben doorleefd. Bijvoorbeeld Franciscus en Edith Stein.

Na deze uiteenzetting volgde een pauze. Tekort om de vele invalshoeken over het lijden te verwerken. Gelukkig was er na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen om zo met elkaar in gesprek te komen. De betrokkenheid van de aanwezigen bij dit pijnlijke onderwerp bleek ook groot te zijn. Een moeder van een slachtoffer vertelde bewogen en integer over het aan haar zoon overkomen seksueel misbruik. Het ondergaan van leed van een slachtoffer en de hierbij direct betrokkene kwam ineens heel dichtbij. Er werd een vraag gesteld over het beleid van de kerkleiding ten opzichte van de slachtoffers. Meerdere personen vroegen aandacht voor hun pijnlijke belevingen ten aanzien van de achtergestelde positie van de vrouw in de kerk. Er was een zichtbare betrokkenheid onder de deelnemers van deze avond.

Tenslotte werd Falco Thuis door een van de aanwezigen bedankt voor de wijze waarop hij dit beladen onderwerp had benaderd en besproken. Het was inderdaad een bijzondere bijeenkomst waarin ruimte was voor persoonlijke vragen en reacties.

Hans Lucassen



**Het is gebruik dat bij de aanvang van de parochievergadering een van de leden een overweging voorbereidt.  
Op 6 februari jl. werd dit gedaan door Harry Derkx.  
Zijn inleiding maakte veel indruk en nemen wij daarom graag in deze Nieuwsbrief op.**

**De wonderen zijn de wereld niet uit!**

Je hoort er de laatste tijd weinig meer over: de maakbaarheid van de wereld. Toen alles nog goed ging was dat soms een "hot item", maar het lijkt nu over zijn top heen.

Een van de best ontwikkelde kundigheden in onze beschaving is het analyseren van problemen door ze in de kleinst mogelijke componenten te ontleden. Zo'n probleem wordt beter "behapbaar", als we ons daarbij niet al te veel aantrekken van mogelijke invloeden van buitenaf. Dit mechanistische model wordt gekenmerkt door stabiliteit, orde, uniformiteit en evenwicht. Het is een op zichzelf staand gesloten (deel) systeem van de werkelijkheid, waarin oorzaak en gevolg omkeerbaar en direct aan elkaar zijn te relateren. Daardoor wordt alles logisch en voorspelbaar. Zo'n gesloten systeem is maakbaar en voorspelbaar, maar de rol van God is er in beperkt tot de klokkenmaker die de oliespuit van de genade slechts hoeft te hanteren als er wat dreigt vast te lopen. Met dit mechanistische model waren de middeleeuwen al in staat enorme kathedraalen te bouwen, ofschoon het hun niet lukte om kerkgemeenschappen voor langere tijd ongeschonden samen te houden.

Met name sociale processen kunnen met dit mechanistische model niet verklaard worden. Want dat zijn open systemen, die van alle kanten worden beïnvloed. Een van de grootste denkfouten, die wij daarbij maken is, dat mensen rationeel zouden handelen. Niets is minder waar. Mensen worden door vele prikkels beïnvloed en handelen chaotisch. Sociale veranderingen zijn onvoorspelbaar en worden door toeval gedreven. Ze kunnen wel tot échte en onomkeerbare verandering leiden waardoor, door toeval gedreven, ordening ontstaat in een chaotische situatie.

Op een zomeravond zie je wel eens vogels zich verzamelen. Meestal een enorme groep die chaotisch en kwetterend samenkomt. Heel soms verandert zo'n groep, als door een onzichtbare hand gedreven, in een vlucht vogels die samenhangende patronen vliegen tegen de avondlucht. Ook vissscholen kunnen dat gedrag vertonen. En een mierenhoop lijkt chaotisch, maar is zeer strikt georganiseerd.

Een actueel voorbeeld van zo'n sociaal veranderingsproces is het begin van de "Arabische lente". In december 2010 benam een Tunesiër zich van het leven omdat alles wat hij deed tot niets leidde door pesterijen en corruptie. Deze relatief kleine, lokale aanleiding had nationaal enorme gevolgen; de individuele hoop van velen dat het anders zou moeten veranderen plotseling in het gezamenlijk geloof dat het anders kon! Er ontstond een nieuwe situatie, waarin de mensen er van overtuigd waren, dat ze niet meer alles hoefden te pikken. Ze waren ook bereid om zich daar voor in te zetten, soms zelfs met gevaar voor eigen leven!

De corrupte overheid die decennialang de Tunesiërs had onderdrukt met hun verdeel-en-heers-politiek, merkte plots dat die niet meer werkte. Ze waren ineens hun macht kwijt en gedwongen om af te treden. Sommigen noemen zo'n "onverklaarbare" verandering een wonder en duiden het mechanisme dat het aandrijft als: toeval, of iets of soms zelfs God.

Zoals wij hier zitten zijn wij van plan om samen een nieuwe parochiegemeenschap op en uit te bouwen. Daarbij kunnen we geen wonderen verrichten, maar wel condities scheppen waarin, met Gods hulp, wonderen mogelijk worden. Sociale processen als hiervoor beschreven worden gekenmerkt door drie karakteristieken: (1) ze doen zich voor in een complexe, chaotische situatie, (2) ze spelen zich af in open wisselwerking met de (maatschappelijke) omgeving, en (3) het kost enorm veel energie, zowel om ze op te starten, als om ze op gang te houden.

Voor ons leidt dit tot drie conclusies: (1) Wees niet bang voor wanorde of zelfs chaos, want daarin kan echte creativiteit schuilgaan. (2) Probeer niet steeds zelf het wiel uit te vinden, maar leer ook eens van anderen die al bezig zijn met prima experimenten. (3) Zet je volledig in met al je energie die het waard is, maar focus op een beperkt aantal thema's zoals pastoraat, liturgie, catechese en diaconie (onze vier beraden). Spiritueel vertaald, kom ik tot drie aanbevelingen: (1) Wees liefdevol tegenover elkaar en laat experimenten toe, die als ze lukken ons verder brengen en als ze mislukken ons een goede les bieden. (2) Blijf de hoop koesteren, dat de kwaliteit waarmee we ons inzetten belangrijker is dan zekerheid van een goed eindresultaat. (3) Houd samen het geloof in stand dat we, met Gods hulp, tot alles in staat zijn, zelfs tot wonderen.

**Samenvattend:**

*Een parochiegemeenschap, met als hoofdkerk een basiliek, waar elk jaar een eeuwenoud wonder wordt gevierd, is niet geloofwaardig als ze niet zelf in wonderen blijft geloven. Een parochiegemeenschap die zich Onze Lieve Vrouwe Parochie wil noemen, is niet geloofwaardig, als ze zich niet aan de dienstbaarheid van Maria spiegelt, die zei: "Zie de dienstmaagd des Heren," of vertaald in actuele taal: "Als God met ons is, dan weet ik wel wat ik kan doen."*



Ik sluit af met een gebedje:

*Goede, barmhartige, liefdevolle God: Vader en Moeder van alle mensen, blijf ons nabij nu wij samen de parochiegemeenschap willen gaan opbouwen en uitbouwen. Versterk onze onderlinge liefde, zodat wij respectvol met elkaar blijven omgaan in voorspoed, maar vooral ook in tegenspoed. Versterk onze individuele hoop, zodat we niet afhankelijk worden van resultaat, maar ons richten op de zin en de kwaliteit van onze inzet. Versterk ons gezamenlijk geloof dat, met uw hulp, niet alleen kleine maar ook grote wonderen mogelijk zijn en blijven!*

Boxmeer, 6 februari 2012

Harry Derkx

# DIENSTEN in de KERKEN vanaf 4 maart 2012

Door de week in de H. Bloedkapel, Petrusbasiliek, Boxmeer

## maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.00 uur Viering rond de psalmen

12.00 uur Stilteviering

18.45 uur Eucharistieviering

## woensdag

08.00 uur Viering rond de psalmen

09.00 uur Eucharistieviering

12.00 uur Stilteviering

18.45 uur Gebedsviering

## zaterdag

12.00 uur Viering rond de Karmelregel

## VIERINGEN IN HET WEEKEND

### Kerklocatie: Petrusbasiliek, Boxmeer

#### Tweede zondag van de Veertigdagentijd

3 maart 19.00 uur Familieviering met aandacht voor de tweede stap voorbereiding Eerste Communie

4 maart 10.30 uur Eucharistieviering - Ben. Bunschoor - tevens kinderkerkviering

#### Derde zondag van de Veertigdagentijd

11 maart 10.30 uur Eucharistieviering - Pauluschoor

#### Vierde zondag van de Veertigdagentijd

17 maart 19.00 uur Woord- en Communieviering - de werkgroep

18 maart 10.30 uur Eucharistieviering - Ben. Bunschoor

#### Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

25 maart 10.30 uur Eucharistieviering - Pauluschoor

## Maandag

26 maart 19.00 uur Eucharistieviering – feest van aankondiging van de Heer, Maria Boodschap (Karmel en parochie)

## Palmzondag – begin van de Goede Week

31 maart 19.00 uur Familieviering - Palmpasen - samen met o.a. de Eerste Communicanten

1 april 10.30 uur Eucharistieviering met palmwijding - Ben. Bunschoor.

## In de Goede Week:

di 3 april 14.30 uur Woord- en Communieviering 'op weg naar Pasen' met afd. Zonnebloem Boxmeer

di 3 april 19.00 uur Viering van verzoening en vergeving voor de gehele parochie

## Witte Donderdag

5 april 19.00 uur Eucharistieviering (Pauluschoor)

## Goede Vrijdag

6 april 15.00 uur Kruisweg

18.00 uur Kruisweg met de kinderen (tot 18.30 uur)

19.00 uur Viering van Goede Vrijdag - Vivace

## Paaszaterdag

7 april 21.00 uur Paaswake - Ben. Bunschoor

## Pasen – Verrijzenis van de Heer

8 april 10.30 uur Eucharistieviering - Pauluschoor (Er is een kindernevendienst)

## Tweede Paasdag

9 april 10.30 uur Eucharistieviering - samenzang

## DIENSTEN in de KERKEN

### Kerklocatie: Sint Jan de Doper, Sambeek

	4 mrt	9.00 uur	Eucharistieviering – Gemengd koor
	10 mrt	19.00 uur	Eucharistieviering – Joyful
	18 mrt	9.00 uur	Eucharistieviering – Gemengd koor
	24 mrt	19.00 uur	Eucharistieviering – volkszang
<b>Palmzondag</b>	<b>1 april</b>	9.00 uur	Eucharistieviering – met palmwijding – Schola
<b>Dinsdag</b>	<b>3 april</b>	<b>19.00 uur</b>	<b>Viering van verzoening en vergeving voor de gehele parochie (Petrusbasiliek)</b>
<b>Witte Donderdag</b>	5 april	19.00 uur	Eucharistieviering – Dameskoor
<b>Goede Vrijdag</b>	6 april	19.00 uur	Viering van Goede Vrijdag – werkgroep – Schola
<b>Paaszaterdag</b>	7 april	19.00 uur	Paaswake – Gemengd koor
<b>Pasen</b>	8 april		Geen viering in Sambeek
<b>Tweede Paasdag</b>	9 april	9.00 uur	Eucharistieviering – Pasen – Schola

### Kerklocatie: Heilige Cornelius, Vortum-Mullem

	11 mrt	9.00 uur	Eucharistieviering - koor
	25 mrt	9.00 uur	Eucharistieviering - koor
<b>Palmzondag</b>			
	1 april	10.30 uur	Familieviering - Woord- en Communieviering Palmpasen - voorstellen Eerste Communicanten
<b>Goede Vrijdag</b>	6 april	19.00 uur	Kruisviering m.m.v. de werkgroep
<b>Pasen</b>	8 april	9.00 uur	Eucharistieviering - koor

## DOOPVIERINGEN

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene, wat voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene, waar je in gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

Op veel zondagen is een doopviering mogelijk. Wilt u uw kind laten dopen neem dan contact op met ons parochie-secretariaat om in overleg tot een goede afspraak te komen. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zijn we als regel bereikbaar – t. 57 32 77 en ook via e-mail: [secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl](mailto:secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl)



**In de Sint Petrusbasiliek is gedoopt:**

5 februari Luc Logtens, Steenstraat 25/H, Boxmeer

*Wij wensen hem en zijn ouders en familie een gelukkige toekomst!*

## UITVAARTDIENSTEN

In de afscheidsdienst, de uitvaartdienst op een van de kerklocaties binnen onze parochie geven wij onze dierbaren als geloofsgemeenschap uit handen en dragen we hen over, leggen hen in de Hand van God. Hij draagt hen nu verder op handen, en we geloven in hun Leven door de Verrijzenis van Jezus heen. En ook willen we als gelovige gemeenschap de nabestaanden en allen die de overledene kenden tot steun en troost zijn in het gemis.

Bij het ter perse gaan van de Parochienieuwsbrief waren van de voorbije maand bij de redactie geen gehouden uitvaartdiensten bekend.

## IKONEN EXPOSITIE Het Parochiehuis (13 februari - 16 april)



**Maria-ikoon van Peter Peters**

(info over de tentoonstelling, alsmede enige gegevens over de oorsprong en de traditie van het schilderen van ikonen, vindt u op pagina 2 van deze Nieuwsbrief)

### Heeft u hulp nodig?

Steeds meer ouderen blijven zolang mogelijk zelfstandig wonen, omdat hen dat meer woonplezier geeft dan in een verzorgings- of bejaardentehuis. Een ontwikkeling die zeer sterk wordt gestimuleerd.

Maar dat heeft ook tot gevolg dat deze ouderen vaker een beroep moeten doen op hulp van andere mensen, voor zaken die ze zelf niet meer goed kunnen regelen.

De SVH, **Stichting Vrijwillige Hulpdienst**, is een groep van enthousiaste vrijwilligers die graag die hulp willen bieden als daar om gevraagd wordt. Hebt u dus hulp nodig bij vervoer naar dokter, ziekenhuis af anderszins, bij 't boodschappen doen, of hebt u begeleiding nodig bij 't wandelen of fietsen, doe dan een beroep op de SVH. Ook bij kleine klusjes zoals 't vervangen van lampen, 't verhangen van schilderijen, 't instellen van de TV als die ontregeld is, of voor kleine reparaties, kunt u een beroep doen op deze vrijwilligers.

Elk jaar wordt er meer dan 1000 maal hulp gevraagd en gegeven.

De hulp is geheel gratis, alleen de gereden kilometers en eventueel gemaakte kosten zijn voor rekening van de hulpvrager.

De SVH verzorgt deze hulp in alle kerkdorpen van de gemeente.

U kunt de hulp, minimaal een dag voordat de hulp gewenst wordt, aanvragen tussen 9 en 12 uur bij De Elsendonck te Boxmeer, t. (0485) 582000. Zij geven de hulpvraag dan door aan de SVH, die 't verder afwerkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw A. van Rijswijk, t. (0485) 573252 of de heer Th. Peters, t. (0485) 571071.



Stichting Vrijwillige Hulpdienst  
Gemeente Boxmeer

vrijwillige  
inzet  
voor  
anderen



## Film en Spiritualiteit

Al vele jaren kijken we naar films met een levensbeschouwelijke diepgang. We gaan hierover met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeving en religieuze ervaring te verdiepen. Dit voorjaar kozen we voor:

1. **'Uitbehandeld, maar niet opgegeven'**, een documentaire (17 februari)
2. **Departures ...**(2 maart)

Op de derde bijeenkomst wordt **'Troubled Water'** met elkaar bekeken en besproken. De aanwezigheid van 'de onzichtbare God', Deus Usynlich. Deze film heeft diepe gronden en gaat door merg en been. 'Een meesterlijke, aangrijpende en indrukwekkende film'. Over schuld en boete, hoe moeilijk het is om tot erkenning en bekentenis te komen, hoe destructief miskennen, ontkenning en niet tot gesprek-kunnen-komen kan zijn, hoe complex goed en kwaad door elkaar heen lopen. De film kan je meevoeren op een geestelijke weg.

Begeleiding: Gerard Westendorp o. carm.  
Plaats: ingang Kerkpad 1, bij parkeerplaats tussen kerk en klooster  
Datum: vrijdag 16 maart 2012  
Tijd: 16.00 – 20.00 uur (brood meenemen, voor koffie en soep wordt gezorgd)  
Kosten: per vrijdag € 7,50

## De Bijbel en het schone

Kunstenaars verbeelden hun lezing van Bijbelse verhalen. Door aandachtige beschouwing van hun verbeeldingen kunnen we worden ingevoerd in de diepte van de Bijbelse tekst. In de drie avonden lezen we steeds een Bijbelse tekst, kijken we hoe een kunstenaar dit verhaal verbeeld heeft, en proberen we via meditatie en gesprek onze eigen plaats in het verhaal en de verbeelding ervan te vinden.

Begeleiding: Huub Welzen o.carm.  
Plaats: Karmelklooster, ingang Kerkpad 1  
Data: dinsdag (28 febr.) 6 en 20 maart  
Tijd: 19.45 - 20.45 uur  
Kosten: € 2,50 / avond

## Samen Bijbel Lezen

We lezen steeds de tekst van dat gedeelte uit het Evangelie dat op de zondag wordt gelezen in de Eucharistieviering. Samen zoeken we naar wat de schrijver van het Evangelie ons wil vertellen. En wat is de betekenis van het verhaal voor mij, voor ons nu?

*Deelname is per ochtend mogelijk!*

Begeleiding: Jos Boermans o.carm.  
Data: **Vrijdag**, 23 maart, 20 april, 25 mei  
Tijd: 10.00 - 11.30 uur  
Plaats: Parochiehuis, van Sasse van Ysselstraat 8, Boxmeer

## INFORMATIE EN AANMELDING

De bijeenkomsten zijn in het Karmelklooster te Boxmeer; ingang Kerkpad 1, bij de parkeerplaats achter de kerk. Voor elke bijeenkomst wordt een vergoeding van € 5,- gevraagd (tenzij anders vermeld staat). Verdere informatie: zie onze website [www.karmelcentra.nl/boxmeer](http://www.karmelcentra.nl/boxmeer), of de brochures bij de uitgang van de kerk. Indien de kosten een bezwaar zijn, neemt u dan contact op met Minie Pasop o.carm, of Bep de Vreede, o.carm. Aanmelden: een week voor aanvang per e-mail naar [karmelkringboxmeer@karmel.nl](mailto:karmelkringboxmeer@karmel.nl), of schriftelijk bij het secretariaat van de Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, t. (0485) 562156.



- **Kerklocatie Boxmeer**

### EERSTE COMMUNIE

#### Zaterdag 3 maart 19.00 uur: tweede voorbereidende viering

Dit weekend is alweer de tweede voorbereidende viering voor de Eerste Communicanten. Het thema is 'Vriendschap en vrede'. Zonder vriendschap kan er geen vrede zijn. En als de vriendschap verstoord is, omdat er iets is voorgevallen, dan kan de vrede soms pas weer terugkeren door elkaar te vergeven.

#### Zaterdag 31 maart (Palmpasen) 19.00 uur: derde voorbereidende viering

Het thema van deze viering is 'Helpen en delen'. Het is ook Palmpasen: het verhaal dat Jezus met zijn leerlingen Jeruzalem binnentrok om Pasen te vieren en dat de mensen hem welkom heetten met wuivende palmtakken.

Natuurlijk maken ook wij mooie palmpaasstocken en trekken daarmee in optocht door de kerk.

De eerste communicanten zijn enthousiast bezig en het meezingen van de liedjes tijdens de vieringen gaat perfect. Ook zijn de verschillende oudergroepen heel productief: elke viering zijn er mooie teksten, wordt er voor-gelezen, is er een beamerpresentatie en wordt het decor aangepast. Twee grote triplex-bomen zijn er gemaakt, die elke viering van nieuwe decoratie worden voorzien: eerst met bladeren (tweede viering), dan komt er bloesem bij (derde viering) en tenslotte vruchten van allerlei soort (laatste voorbereidende viering). De bomen zijn symbool voor de levensloop, maar ook voor de voorbereiding zelf.

### GOEDE WEEK EN PASEN

#### Goede Vrijdagviering voor kinderen: 6 april 18.00 uur

Op vrijdag 6 april is het Goede Vrijdag. Dan gedenken we dat Jezus door de Romeinen aan het kruis is geslagen. We houden dan een korte viering -van ongeveer 30 minuten- met het bijbelverhaal, enkele dia's, gebedjes en enkele liedjes op cd. Aan het eind van deze gebedsviering leggen we bloemen aan de voet van het kruisbeeld. Zo willen we uitdrukken hoe erg we het vinden dat Jezus aan het kruis is gestorven. En ook laten blijken hoe dapper Jezus is geweest.

#### Kindernevendienst met Pasen: 8 april 10.30 uur

Op eerste Paasdag is de plechtige viering van Pasen. Voor de kinderen is parallel aan deze viering een kindernevendienst. Na het openingswoord gaan we naar de kapel en lezen daar uit een kinderbijbel, houden een gesprekje en maken dan een mooie knutselopdracht. Vlak vóór het eind van de communie-uitreiking keren we terug in de kerk om samen met de andere mensen de zondagviering af te sluiten.

- **Kerklocatie Sambeek**

### EERSTE COMMUNIE

Op zondag 13 mei zal in Sambeek de Eerste Communie plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Er vinden verschillende activiteiten plaats: werkochtenden, bijwonen van een doop, werkboek, kerkversiering, samenstellen Eerste Communieviering.

Deze activiteiten worden georganiseerd door verschillende werkgroepen, bestaande uit één of beide ouders van de communicant. Bij een aantal van deze activiteiten wordt de school betrokken.

#### Werkochtenden

Er zijn 3 werkochtenden (of- middagen) georganiseerd rondom thema's verbonden aan de communie. Het eerste thema was: 'De verschillende vormen van bidden'. Op 30 januari jl. hadden de communicanten hierover een heel boeiend gesprek. Het tweede thema was: 'Ken je kerk': op 7 februari jl. kregen de kinderen een rondleiding door de kerk onder begeleiding van ouders (zie ook foto). Jo Wijnen maakte de kinderen wegwijs door de kerk. Het derde thema is: 'Het maken van brood'. Op 12 maart gaan de kinderen naar de bakker om daar broodjes te bakken.



## KIND en KERK (vervolg)

### **Bijwonen Doopviering**

De ouders die verantwoordelijk zijn voor deze werkgroep hebben in november geregeld dat de aanstaande communicanten bij een doopviering aanwezig mochten zijn. De kinderen hebben ter voorbereiding een mooie tekening gemaakt en een liedje geleerd dat zij zongen tijdens deze viering.

### **Werkboek Peter Pen**

Als aandenken aan de Eerste Communie wordt een werkboek samengesteld. Peter Pen is een project dat bestaat uit een aantal werkbladen met opdrachten die door de kinderen worden ingevuld, gemaakt of uitgewerkt.

Het project is gekoppeld aan thema's als herfst, Sinterklaas, Kerst etc. Verder kunnen er in dit werkboek allerlei tekeningen, foto's e.d. toegevoegd worden.

### **Kerkversiering**

De Eerste Communie is een feestelijke gebeurtenis voor de communicanten, hun ouders en familie/kennissen. Om dit tot uiting te laten komen tijdens de Communieviering wordt de kerk versierd. Dit wordt georganiseerd door de werkgroep Versiering

### **Eerste Communieviering op 13 mei**

De viering wordt volledig door de werkgroep Viering georganiseerd. Dit gebeurt in samenspraak met een lid van het pastorale team. Het thema van de viering wordt aangepast aan het evangelie van die zondag.

Kortom... er is al genoeg bedrijvigheid ter voorbereiding op de Eerste Communie in Sambeek, waar dit jaar 14 kinderen van basisschool 'de Bolster' aan deel zullen nemen.

- ***Kerklocatie Vortum-Mullem***

### **VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE: PALMPASENVIERING 1 april 10.30 uur**

In Vortum-Mullem zijn de communicanten, hun ouders en juffrouw Cecile volop aan de slag. Juffrouw Cecile werkt met de kinderen uit het project. Bij elke stap hoort ook een huiswerkopdracht. De ouders zijn daarnaast druk bezig met het samenstellen van het Eerste Communieboekje, het regelen van de zang en de muziek en met het organiseren van de knutselbijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomst op **woensdag 28 maart** worden de **palmpasestokken** gemaakt voor de familieviering met Palmzondag, 1 april 10.30u (géén grapje!) en de kerkversiering voor de Eerste Communieviering, Eerste Pinksterdag 29 mei om 12.30 uur.

## ACTIE KERKBALANS 2012

Bij de organisatie van de Actie Kerkbalans 2012 van de Onze Lieve Vrouwe Parochie is zo veel mogelijk uitgegaan van de plaatselijke situatie en de daar bestaande gebruiken.

Ongeveer 70 lopers zijn ook dit jaar weer bereid geweest om de enveloppen voor de actie Kerkbalans 2012 in **Boxmeer** te bezorgen en vervolgens na enkele dagen weer op te halen. Door ziekte of leeftijd moesten enkele trouwe lopers afhaken. Na een oproep tijdens de Nieuwjaarsreceptie heeft een aantal nieuwe vrijwilligers zich aangemeld. Bovendien namen enkele lopers er nog adressen bij.

In **Sambeek** zijn evenals vorig jaar door tientallen vrijwilligers de enveloppen bezorgd met daarin een eenmalige machtiging voor de kerkbijdrage 2012. In het verleden werd daar gewerkt met giro incasso opdrachten. Omdat deze manier van betalen in de toekomst gaat verdwijnen is gekozen voor de methode die daarop het meeste lijkt, namelijk de eenmalige machtiging. De enveloppen zijn inmiddels weer verzameld en door de commissie behandeld. In de maand februari zullen de eenmalige machtigingen worden verwerkt.

In **Vortum-Mullem** is evenals in voorgaande jaren gewerkt met automatische betalingen. De desbetreffende parochianen zijn schriftelijk benaderd met het verzoek om de tenaamstelling van de parochie aan te passen aan de nieuwe naam en ook na te gaan of de vaak al lang lopende automatische opdracht moest worden bijgesteld.

In januari hebben alle parochianen van de locatie Vortum-Mullem de informatie-envelop ontvangen. Door een fout bij de bank werd tijdens de actie het nummer van de rekening opgegeven. Hierdoor was het nodig aan de rekening voor de gezinsbijdrage een nieuw nummer toe te kennen. Door middel van een aanvullende mailing is iedereen hiervan op de hoogte gesteld.

Er is inmiddels gestart met de administratieve verwerking van de verzamelde gegevens. Dit zal nog de nodige tijd vergen. In de volgende editie van de Nieuwsbrief kunnen wij de eerste cijfers bekendmaken.

**Wij spreken hierbij onze grote dank uit naar alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de Actie Kerkbalans en hopen ook volgend jaar weer een beroep op hen te kunnen doen.**



Werkgroep Kerkbalans

## Vastenactie 2012: 'Maal nog één keer om Mali'



### **Project**

In de komende veertigdagentijd zullen we in de parochiekerken van Overloon, Vortum-Mullem, Sambeek en Boxmeer voor de derde en laatste keer aandacht besteden aan het project ter bevordering van de duurzame landbouw in Mali.

In 2010 is dit project opgestart met steun van de SOB (Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer). In dat eerste jaar zijn 90 boeren en boerinnen naar Songhaï (Benin) gegaan voor een intensieve cursus geïntegreerde landbouw. Het tweede jaar, 2011, is gebruikt om deze kennis thuis, binnen de lokale coöperatieve boerenorganisatie in de praktijk te brengen, met behulp van adviseurs. Tegelijkertijd werd er een begin gemaakt om die kennis ook over te dragen aan anderen om ook nieuwe activiteiten te beginnen. Die activiteiten betreffen het composteren van organisch afval, het houden en fokken van klein vee, het telen van groenten en het maken van producten als zeep en koekjes. Door deze activiteiten wordt niet alleen de duurzaamheid van de landbouw bevorderd, maar worden ook de zelfredzaamheid en de inkomenszekerheid voor de Malinese boeren verbeterd.

### **Activiteiten**

In de deelnemende parochiekerken zult u tijdens de vastenperiode geïnformeerd worden over dit project met behulp van informatiepanelen met foto's en teksten.

**De heer Augustin Cissé, de voorzitter van Orfed, de boerenorganisatie, die dit project uitvoert, zal in maart te gast zijn in Overloon, op uitnodiging van SOB.**

**Zondag 18 maart vindt er in de kerk van Overloon een gebedsdienst plaats, waarin aandacht wordt besteed aan dit project en het koor A'Djambo uit Venray Afrikaanse liederen ten gehore brengt. Augustin Cissé zal ook aanwezig zijn.**

**Op maandag 19 maart organiseren wij in het gemeenschapshuis van Overloon om 20.00 uur een avond waar u over dit project wordt geïnformeerd en vragen kunt stellen aan de heer Cissé.**

### **Hoe kunt u steunen?**

In de eerste twee jaren hebben onze parochies samen met de Vastenactie die dit project goedkeurde zo'n € 50.000 kunnen overmaken naar Orfed in Mali.

Dit jaar willen we nog eens € 25.000 euro bijdragen zodat door dit project de levens van zo'n 10.000 boeren in Mali echt verbeterd zullen kunnen worden.

**U kunt dit project steunen door uw gift of machtiging in het vastenzakje in de kerk in te leveren of uw bijdrage te storten op rekening 5850 t.n.v. Vastenactie o.v.v. Mali, project 107431.**

## COLOFON

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE. Deze verschijnt 11 maal per jaar in een oplage van 6300. Uw bijdrage aan de NIEUWSBRIEF is van harte welkom. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven. Het volgende nummer verschijnt in de week van **31 maart 2012**. Kopij voor dit nummer dient uiterlijk op **18 maart 2012** op het redactieadres of per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd.

Red.: Herman Jan van Cuijk en Mieke van Soest (parochiesecretariaat).  
Verspreiding: Jan de Kock,  
Le Blancstraat 13, 5831 GM Boxmeer T. (0485) 573876

**Adres: ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE,**  
Het Parochiehuis, van Sasse van Ysselstraat 8, 5831 HD Boxmeer  
T. (0485) 573277  
Rabo: 14.57.40.625  
Telefoon Kerklocatie Sambeek: (0485) 571618

**SECRETARIAAT@ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL**

**WWW.ONZELIEVEVROUWEPAROCHIE.NL**