

Dorpsblad

December 2009



Vieringen in de maand december	2
Kerkhof	2
Doopwerkgroep	3
Opgave eerste communie	3
Prijsvraag pastoraal centrum	4
KBO	5
Verlangen naar licht	5
Unicef	6
Nieuws van Fanfare St.Cornelius	7
CV De Plekkers	8
VoVm	9
Brandwondenstichting	9
Nieuwe verspreidingsvorm Dorpsblad	9
Zonnebloem	10
Kerstpakkettenactie Sneeuwbal	10
Sinterklaas bedankt	11
Agenda	11

Vortum-Mullem.info

De website door en voor Vortum-Mullem

U kunt het Dorpsblad downloaden via Vortum-Mullem.info

E-mail adres dorpsblad: dorpsbladvortum@home.nl

Kopij inleveren vóór de 22^e van de maand.

Vieringen in December

- Zondag 6 dec. 9.00 uur m.m.v. kerkkoor.
Marjon de Bruyn Jacobs.
Jo Deenen.
Gerry Deenen v. Kempen.
Cor de Haas v.w. verjaardag.
Riek de Haas Cox, Jo en Marga de Haas.
Bertus Jacobs.
Levende en overleden leden van het kerkkoor.
- Zondag 20 dec. 9.00 uur m.m.v. kerkkoor.
Met moment van verzoening en vergeving.
Wilie en Sjef van Hout.
Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim
Bets Martens Brien
Jan Martens jaargedachtenis.
- Donderdag 24 dec. 20.00 uur nachtmis m.m.v. kerkkoor en ensemble
Ter herinnering aan vader en moeder Ronnes Stevens
ome Gerrit en ome Jan.
fam. Dammers Ermers.
Jan Stevens v.w. sterfdag.
Wim Theunissen
overl. fam. Theunissen v.d. Hoogen.
Bertus Cremers
overl. fam. Cremers Fransen.
- vrijdag 25 dec. 9.00 uur Sambeek
- zaterdag 26 dec. 10.00 uur gezinsviering m.m.v. kinderkoortje en jeugdorkest.
Gerrit van Kempen en Lies de Groot v.w. sterfdag.
Piet Versleijen en Marie Versleijen v.d. Bosch
Koos en Harrie v.d. Bosch.
Berta Janssen Martens jaargedachtenis
- Vieringen januari: zondag 3 en 17 januari
Zondag 31 jan. woord en communieviering.

Beste mensen,

Graag graftakken potplanten en bloemen van kerkhof verwijderen voor 1 december anders worden ze verwijderd.

Kerkbestuur.

Doopwerkgroep

beste inwoners,

door de doop zijn in onze parochie opgenomen:

25-10-2009 Rick Willems zoon van Erik Willems en Anki Janssen

08-11-2009 Fleur Jakobs dochter van Theo Jakobs en Suzanne Nabuurs

Ouders en verdere familieleden van harte proficiat!

Wij, Hedwig Cremers en ik Maria van Duren, willen U alvast hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2010 toewensen!

Doopwerkgroep Vortum-Mullem.

Opgave eerste communie 2010

Hallo Ouders

Kinderen zittend in groep 4 en allen die in aanmerking komen voor de 1ste communie, kunnen zich voor **20 December 2009** opgeven bij:

Jolanda Brienen
Provincialeweg 11
5827 AA Vortum-Mullem
j.j.brienen@home.nl

OPGAVE VOOR EERSTE COMMUNIE 2010 (Pinksteren)

Naam communicant:

E-mail adres :

Prijsvraag: wie bedenkt de naam voor ons nieuwe pastoraal centrum?

Het nieuwe thuis voor de drie samenwerkende parochies is inmiddels een feit.

Na maanden van hard werken is vanaf 16-09-2009 het [nieuwe] pastoraal centrum gehuisvest aan de Van Sasse van Ysselstraat 8 te Boxmeer.

Maar hoe moet ons nieuwe gebouw gaan heten? Daarvoor is er een prijsvraag uitgeschreven, waaraan alle parochianen van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem kunnen deelnemen.

Prijsvraag

Wie bedenkt de naam voor dit nieuwe pastoraal centrum? Het nieuwe pastoraal centrum verdient een heldere, aansprekende naam. Het moet een naam zijn die past bij de inhoud en ambities van het nieuwe pastoraal centrum. Het mag uiteraard ook een naam zijn waarin de geschiedenis van de plek naar voren komt.

De prijs

De winnaar kan kiezen tussen een i-Pod, een digitale camera of een schenking aan een goed doel (en natuurlijk eeuwige roem).

Deelname

Ideeën voor de nieuwe naam kunnen worden ingediend bij Daniëlle Theunissen-Bouwhuis.

Dit kan per e-mail: secretariaat@rkparochieboxmeer.nl.

Of per gewone post:

RK Parochie Boxmeer, T.a.v. Daniëlle Theunissen-Bouwhuis [secretaris], Van Sasse Van Ysselstraat 8, 5831 HD Boxmeer.

Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.

De inschrijving sluit op **maandag 14 december 2009**, waarna de jury aan de gang gaat.

De nieuwe naam zal worden onthuld bij de officiële opening van het pastoraal centrum op

zondag 10 januari 2010, tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

We nodigen iedereen uit om creatief aan de slag te gaan met de naamgeving. De jury hoopt op vele inspirerende inzendingen!

18 december gaat het bestuur in Vierlingsbeek kienen .
Wie mee wil maar geen vervoer heeft bel met Piet Ebben 571970

Willen we de activiteiten die de K BO wekelijks organiseert in stand houden , zullen er toch nieuwe mensen bij moeten komen .De activiteiten zijn ;Beter bewegen ,Koersballen ,Kaarten en yoga.Men hoeft geen lid te zijn van de K.B. O.Voor info bel 571970*

Verlangen naar licht, vooral in donkere dagen

Na een herfst met een zon overgoten kleurenpracht worden de dagen korter en de avonden langer. Het leven speelt zich vooral af in de intimiteit van het eigen huis of in vergaderzalen, bioscopen, theaters en concertgebouwen. De lange avonden bieden ruimte aan de huiselijke sfeer en het gezellige samenzijn. Het is allemaal gewoon en vanzelfsprekend als het leven ook gewoon en vanzelfsprekend is.

Als je man of vrouw, je lieve levenspartner, je zoon of dochter is gestorven kennen de lange avonden geen gezelligheid en sfeer. De avonden worden getekend door de donkerte en de leegte van het verlies en het gemis. Mensen in deze omstandigheden zien met verlangen uit naar die momenten dat hun eenzaamheid, hun verdriet en hun gemis hun huis en hun leven verlaten. Ze zien uit naar die momenten waarop mensen begrip tonen en aandacht geven. Soms is het niet meer dan een stille aanwezigheid, een enkel woord spreken, ruimte hebben voor de leegte die er in het leven van een mens kan zijn.

Voor depressieve mensen kunnen het vallen van de bladeren, de korte dagen en de lange avonden, de dorheid en de duisternis zijn die ze in hun leven ervaren. Soms hoor ik mensen zeggen: "het weer zit in mi; het licht in mijn leven is verdwenen; ik leef in een lange nacht en weet niet wanneer het morgen wordt."

De economische crisis drijft mensen soms tot wanhoop. Als iemand zijn baan verliest kent hij of zij onzekerheid over de toekomst. Vaak niet alleen over het verlies van baan, maar ook over de invloed die dit heeft op de relatie en het gezin. Mensen voelen zich aan de kant gezet door hen die in banken en economische organisaties roekeloos beleid hebben gevoerd, meer aan eigen belang en macht gedacht hebben dan aan het welzijn van mensen.

Dit zijn ervaringen die we heel dichtbij kunnen meemaken. Via de televisie worden we tevens geconfronteerd met vele vormen van uitzichtloos geweld. Hoe is het als je zoon of dochter, je man of vrouw, je vriend of vriendin is uitgezonden naar oorlogsgebieden om vredeswerk te verrichten maar dag aan dag de druk van de plotselinge aanslagen en de aanwezige berrbommen voelt. Hoe is het als je voelt dat je niet welkom bent terwijl je juist gevlucht bent op zoek naar een veilige plek om te leven. Hoe is het als je voortdurend de druk voelt niet aardig gevonden te worden op school en jij altijd degene bent die gepest wordt.

Ieder mens wil gelukkig leven. Ieder mens is er naar op zoek. Ieder mens ziet er naar uit. Wanneer de dagen korter worden en donkerte het leven vult verlangen we naar licht: feestelijk verlichte straten, een kerstster voor het raam, een boom in de tuin of in huis die schittert van het licht. Het drukt ons verlangen uit naar licht. Mensen trekken zich op aan het stipje licht dat ze zien aan het eind van een donkere tunnel. Daar is er weer licht. Daar is er weer leven. Daar wint het licht het van de duisternis.

Het is niet verwonderlijk dat iedere godsdienst of ieder religieuze traditie aan dit diepe verlangen naar licht en leven aandacht besteedt en er gebruiken en symbolen voor heeft om dit uit te drukken.

In onze Joods Christelijke traditie zien we uit naar het komen van de Messias, het bevrijdend aanwezig komen van God te midden van ons mensen. De kern van de Advent is het verlangend uitzien naar de komst van de Messias; het verlangend uitzien naar het leven dat sterker is dan de dood. Verlangend uitzien naar het licht dat de kracht heeft de donkerte met licht te vervullen en de duisternis te verdrijven. Hoe vaak steken we niet een lichtje aan op momenten dat we zorgen hebben. Met dit lichtje hopen en bidden we dat we onze zorgen te boven komen, dat er weer perspectief mag komen in onze situatie.

Advent staat voor de ervaring dat wij mensen vanuit de omstandigheden van ons leven en van onze wereld uitzien naar een toekomst die vrede kent. Vrede in ons zelf en in onze wereld; naar een samenleving waarin er voor ieder van ons en voor alle mensen menswaardig leven mogelijk is. Advent staat voor het verlangen van iedere mens licht te mogen ervaren in zijn leven. Advent staat voor het geloof en het verlangen dat onze God een God van leven is, die steeds weer bevrijdend aanwezig komt in ons leven en in onze wereld. Advent, de tijd van verlangend uitzien in het vertrouwen dat het Licht van de Levende God, nabij komt in een mensenkind. Advent, de tijd dat wij zingen "De nacht loopt ten einde de dag komt naderbij" of "Scheur toch de wolken weg en kom. Breek door de blinde muur en kom" of "Dauwt, hemelen, van omhoog en ,wolken, regent de gerechte".

Tjeu Timmermans , karmeliet en pastor



Unicef

Met uw steun geeft u **kinderen** een toekomst.
Zonder u geen unicef.

Verkoop Kerstkaarten

Jacqueline Gerrits

Provincialeweg 4

Vortum-Mullem

tel 571690



NIEUWS VAN FANFARE ST. CORNELIUS.

Fanfare opent eeuwjaar.

2010 wordt voor fanfare St. Cornelius een jaar om nooit te vergeten. Dan bestaat de fanfare nl 100 jaar. Op 2 januari zal dit eeuwjaar officieel maar ook vooral spectaculair worden geopend. Deze dag is namelijk het nieuwjaarsconcert. En dat zal dit jaar anders zijn dan dat u van ons gewend bent.

De avond zal worden verzorgt door natuurlijk de fanfare en slagwerkgroep, maar dit jaar is er ook een nieuw item. Sinds enkele maanden is er in Vortum-Mullem een musicalgroep. Dit zijn een stel enthousiaste meiden die, onder begeleiding

van fanfare en slagwerkgroep, zang en dans tot kunst verheffen. Op deze avond zal de try-out zijn voor wat op het eeuwfeest hun hoogtepunt moet worden. Het hoogtepunt van het nieuwjaarsconcert zal ongetwijfeld de presentatie zijn van de nieuwe kostuums voor de muzikanten van fanfare en slagwerkgroep St. Cornelius. Het nieuwjaarsconcert begint om Uur en wordt georganiseerd in “t Gemeenschapshuus”.

Hapjesavond.

Ook dit jaar organiseert fanfare St. Cornelius weer hun jaarlijkse hapjesavond. Dit is een avond voor en door de leden geregeld. Diverse leden zullen allerlei lekkers maken en dit wordt dan gezamenlijk opgegeten. De hapjesavond wordt gehouden in Café Spoorzicht.

2^e Kerstdag.

Zoals elk jaar zal het jeugdorkest ook dit jaar weer haar muzikale medewerking verlenen tijdens de kerstmis op 2^e kerstdag.

FEESTWEEKEND.

Op 28, 29 en 30 mei is het in Vortum-Mullem groot feest. Dan wordt het gevierd dat fanfare St. Cornelius 100 jaar bestaat. Het weekend wordt op vrijdagavond geopend met een promsconcert. Diverse lokale en regionale artiesten zullen hun beste beentje voorzetten om deze avond tot een gigantisch succes te maken. Op 29 mei komen de nationale artiesten naar Vortum-Mullem. Monique Smit, Jan Keizer, George Baker en Nick en Simon zullen een waar feest maken van deze Volendamse avond.

Zondag 30 mei is de dag van de reünie. Deze dag is voor alle inwoners en oud-inwoners van Vortum-Mullem. De dag wordt geopend met een heilige mis. Aansluitend zal er in de feestzaal een koffietafel/brunch worden aangeboden. Als alle buikjes zijn gevuld kan het feest losbarsten.

Het eeuwfeest wordt georganiseerd in de feestzaal op het terrein bij Peter Stevens en Remke Bannink

Voor de jeugd zal er later in het jaar ook een dag worden georganiseerd. Deze dag is op zaterdag 26 juni. Meer informatie over de jeugddag volgt nog.

De receptie voor de jubilerende vereniging is op 24 oktober. Op deze dag zal tevens het boek “Vortum-Mullem, een dorp waar muziek inzit” worden gepresenteerd.

Verder wenst fanfare St. Cornelius u een fantastisch uiteinde en een geweldig 2010 toe.

Prikbordprogramma 2009/2010

"De Plekkers" Vortum-Mullem

Zaterdag 12 december 2009 Liedjesbal

Zondag 17 januari 2010 Jeugdprinsenbal/pronkzitting

Vrijdag 29, Zaterdag 30 januari 2010 Pronkzitting

Zondag 31 Januari jeugdprinsreceptie

Zaterdag 6 februari Vrollie avond

Zondag 7 februari 2010 Receptie Prins der Plekkers

Zondag 14 februari 2010 H Mis

Optocht/prijzenbal/Jongerenbal met watjesrace/avondbal

Dinsdag 16 februari 2010 boerenbruiloft/Kriemelbal/Slotbal



schlagerbal

Ook dit jaar zijn wij van de bbcie weer trots om weer 7 schlagers op het programma te hebben staan, die strijden om de titel schlager 2010. Er zal gezorgd worden voor zit gelegenheid voor de wat ouderen onder ons, zodat die kunnen genieten van Vortum op z'n best. De entree is zoals altijd gratis.

KAARTENVERKOOP PRONKZITTINGEN

De kaartverkoop van de pronkzittingen is op zondag 17 januari 2010 van 10.30 uur tot 12.00 uur bij Math Fransen. De zittingsavonden zijn voor iedereen vanaf de lagere school. De verkoop verloopt net als vorig jaar per zitplaats, dus met Uw kaartje reserveert U een stoel. U krijgt bij binnenkomst bij Fransen een volgnummer. Als U aan de beurt bent kunt U op een bord zien welke plaatsen nog vrij zijn voor zowel de vrijdag als de zaterdag. U zoekt de plaatsen uit die U wilt hebben en vervolgens koopt U de kaartjes met de betreffende stoel nummers. Gekochte kaartjes worden niet terug genomen. Per persoon worden maximaal 6 kaartjes verkocht dus wilt U 10 kaartjes, kom dan met 2 personen enz. Voor inlichtingen over kaartjes kunt u na 17 januari terecht bij Jan Hendriks tel 573325. Het bestuur behoudt het recht om als dit nodig is de stoelopstelling aan te passen. U wordt geacht uw kaartje mee te brengen naar de pronkzitting en dit te bewaren, dit is dus uw plaatsbewijs.

Op verzoek van de organisatie dient u uw plaatsbewijs te kunnen tonen.

Controleer als u gaat zitten of het stoelnummer overeen komt met het nummer op het toegangkaartje. De kaartjes kosten 8 euro per stuk.

Wij wensen iedereen een prettige carnaval

Bestuur CV De Plekkers

VoVm

Beste leden,

Op **woensdag 16 december** staat onze jaarlijkse **kerstviering** op het programma. Deze avond is exclusief voor leden en hun partners.

In verband met de organisatie verzoeken wij u (als u dat nog niet heeft gedaan) ons wel even te laten weten of wij op uw aanwezigheid mogen rekenen.

Graag tot ziens,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem



In de week van 11 tot en met 17 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Vortum- Mullem gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van €250,16 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stellen de Brandwonden

Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten

Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Vortum-Mullem voor hun bijdrage aan 'de strijd tegen de littekens'.

Nieuwe verspreidingsvorm Dorpsblad.

Zoals reeds eerder aangegeven, maakt de Dorpsraad veel kopieerkosten voor de verspreiding van het Dorpsblad, terwijl dit bij veel mensen direct bij het oud papier gaat, omdat zij het al gelezen hebben op de Website. Daarom gaat per 1 januari 2010, de verspreiding niet meer huis-aan-huis.

Het is de bedoeling dat er bij Geert Peeters in het pakhuis en bij TECS in de winkel een aantal exemplaren komen te liggen, die gratis kunnen worden opgehaald. Heeft u dus toch behoefte aan een gedrukt exemplaar, dan kunt u natuurlijk het dorpsblad van de website printen, of als dat niet mogelijk is, haalt u deze dan even op bij Geert of bij mij. De ouderenbond die heeft aangegeven zelf voor de onderlinge verspreiding zorg te kunnen dragen, krijgen het aantal exemplaren dat zij nodig hebben.

Op deze wijze besparen we op de kopieerkosten, en kunnen wij deze gelden weer inzetten voor de website. Natuurlijk willen wij de bezorgers, die jarenlang de gratis huis-aan-huis verspreiding op zich hebben genomen, nog eens hartelijk bedanken voor hun inzet.

Jos Tamminga

Voorzitter Dorpsraad

Doordat de copyshop gesloten zal zijn tussen de kerst en nieuwjaar, vragen wij u om de copy voor het dorpsblad voor 19 december in te leveren. Hierdoor zal het dorpsblad nog voor de kerstdagen kunnen verschijnen.



Uitnodiging: Zonnebloem afd. Sambeek

Graag willen we U allen even het volgende onder de aandacht brengen:

Alle oudere mensen vanaf 80 jaar, en alle zieke, mindervalide en eenzame mensen van Vortum-Mullem van alle leeftijden, worden hierbij uitgenodigd om ongeveer vier keer per jaar een gezellige middag samen door te brengen in Sambeek bij de Zonnebloem. Al enkele jaren zijn wij al met mensen vertegenwoordigd.

De oproep is ontstaan door Pater Gerard Oude Hengel. Hij vond en vind dit een geweldige opkomst. Deze bijeenkomst is altijd op maandagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. Hier wordt een kleine vergoeding van 5 euro voor gevraagd.

Willen jullie ook deelnemen; Geef je dan op dmv. Een telefoontje bij Miep van Well. Telnr. 574929. Het kan ook schriftelijk bij Miep van Well, St.Cornelisstraat 30 en Marjo Peeters St.Cornelisstraat 44A. U vermeldt dan: Naam / Adres / Geboorte datum of leeftijd
Dan krijgt u zodra er een datum bekend is de uitnodiging in de bus. Bij meerdere malen deelgenomen blijft de uitnodiging bestaan. Bij geen deelname in 2010 vervalt deze weer vanzelf.
Maar u kunt zichzelf ook weer tussendoor opgeven.
Wij zien met veel genoegen de opgave tegemoet.
Opgave voor **15 december 2009-11-13**
Tot ziens,

Marjo en Miep
Afd. Sambeek – Vortum-Mullem

Kertspakkettenactie “Sneeuwbal” alweer voor het 5e jaar



Voor het 5^e jaar is de vereniging “Sneeuwbal” begonnen met het inzamelen van goederen ten behoeve van kerstpakketten voor alle mensen in de elf kerkdorpen van Boxmeer die een minimaal inkomen hebben. Zij werkt daarbij nauw samen met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente.

Onze inzet van de afgelopen jaren is niet onopgemerkt gebleven. Door de carnavalsvereniging “De Geitenbok” zijn wij uitgeroepen tot “Vereniging van het Jaar”. Wij zijn dan ook super gemotiveerd om er dit jaar weer iets moois van te maken. Dat kan alleen met uw hulp.

Evenals in voorgaande jaren hebben bedrijven en winkeliers alweer toegezegd om spullen te leveren. Toch worden meeste pakketten door particulieren aangeleverd. Wij doen dan ook een beroep op u om zelf een leuk pakket samen te stellen met zowel levensmiddelen en lekkernijen als leuke presentjes zoals een spelletje, speelgoed, dvd of kinderboek.

U mag ook een financiële bijdrage geven waarvoor de werkgroep dan weer een pakket kan samenstellen of aanvullen.

De pakketten kunnen na Sinterklaas tot en met 23 december worden afgegeven bij de receptie van cultureel centrum De Weyer in Boxmeer. Wij hopen ook dit jaar zo’n 250 pakketten te kunnen uitreiken op de dag voor Kerst.

Hebt u spullen liggen (food of non-food) die wij in kerstpakketten kunnen stoppen neem dan even contact met ons op om te beoordelen of het geschikt is.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Hilly van Neerven (0485-575807), Adriaan van Rossen (0478-641655) of Hans Bos (0485-575363). Voor een financiële bijdrage kunt u bellen naar bovenstaande telefoonnummers, maar u kunt ook uw donatie overmaken naar banknummer 140296034 van de Rabobank.

Bij voorbaat dank!

Hallo allemaal!

Het was zondag een geweldige intocht van Sinterklaas! De Zwarte Pieten hadden er wel een beetje een rommeltje van gemaakt, maar gelukkig hebben de kinderen goed meegeholpen met opruimen. En ook Sinterklaas kan na een rit met de vuilniswagen en de bezemwagen terug kijken op een geslaagde ochtend. Gelukkig zijn alle cadeautjes gevonden en kunnen de kinderen op 5 december weer blij gemaakt worden.

Sinterklaas wil ook graag alle kinderen bedanken voor de prachtige kleurplaten, tekeningen en knutselwerkjes.

Ze hebben een mooi plekje in het Sinterklaashuis gekregen, zodat Sinterklaas er elke dag even naar kan kijken.

Verder willen wij iedereen heel hartelijk bedanken die ons heeft meegeholpen om deze dag tot zo'n gezellig feest te maken.

Namens het Sint Nicolaascomité,
Veronique Verheijen, Wilma Derksen, Karin Ebben.



Colofon

Het dorpsblad is een gratis uitgave van de Stichting Dorpsraad VortumMullem en verschijnt 12 maal per jaar.

Redactie Dorpsblad:

- Marjan Jakobs
St. Hubertusstraat 27
Tel. : 0485-571097
- Maria v. Duren
St. Hubertusstraat 4
Tel. : 0485-576428

Adverteren:

is alleen mogelijk indien ingeleverd met vermelding van het factuuradres, bij voorkeur op floppydisk of per E-mail: dorpsbladvortum@home.nl

Advertenties zonder factuuradres worden niet geplaatst! De kosten hiervoor bedragen € 14,- per pagina naar rato.

Eenmalige plaatsingen
Kunnen contant betaald worden bij de redactie.
De kosten hiervoor zijn:

A4: € 14,-

½ A4: € 7,-

1/3 A4: € 4,75

¼ A4: € 3,50

1/5 A4: € 1,75

Indien de plaatsing per e-mail wordt verzonden, dan graag betaling voor de 22^e van de maand, in envelop voorzien van naam. Anders kan het artikel helaas niet geplaatst worden.

Agenda Vortum-Mullem

12-12		CV de Plekkers: Liedjesbal
14-12		Sluitingsdatum voor prijsvraag naam pastoraal centrum
15-12		Opgave Zonnebloem
16-12		VoVm: kerstviering
18-12		KBO: Kienen in Vierlingsbeek
20-12		Sluitingsdatum voor opgave communie
25-11		VoVm: Kerststukjes maken
19-12	21.00	Kerstmarkt
02-01		Fanfare St. Cornelius: Nieuwjaarsconcert
10-01		Nieuwjaarsreceptie pastoraal centrum
17-01		CV de Plekkers: kaartverkoop pronkzitting
17-01		CV de Plekkers:
		Jeugdprinsenal/pronkzitting
29/30-01		CV de Plekkers: Pronkzitting
31-01		CV de Plekkers: Jeugdprinsreceptie
06-02		CV de Plekkers: vrolliebal
07-02		CV de Plekkers: Receptie v.d. Prins Carnaval
14/15/16-02		100 jaar fanfare: Promsconcert
28-05		100 jaar fanfare: Volendamse avond
29-05		100 jaar fanfare: Reunie
30-05		100 jaar fanfare: Jeugddag
26-06		100 jaar fanfare: Receptie,
24-10		presentatie jubileumboek

Met dank aan onze sponsoren en vrijwilligers.

Zonder hen zou deze uitgave niet mogelijk zijn.



St. Corneliusstraat 7
Telefoon 0485 - 571645



Wekelijks:

Maandag	14.00 u	KBO: meer bewegen voor ouderen in 't Gemeenschapshuus
Dinsdag	13.30 u 15.30 u	KBO: Koersballen
Dinsdag	18.30 u 19.30 u	Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr.6 en 7
Dinsdag	20.30 u 22.00 u	Repetitie slagwerkgroep
Woensdag	13.30 u	KBO: kaarten in 't Gemeenschapshuus
Woensdag	17.45 u 18.45 u	KBO: yoga in 't Gemeenschapshuus
Woensdag	18.30 u 19.30 u	Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr. 4 en 5
Donderdag	18.15 u 19.15 u	Stichting jeugdhuis: De panters gr. 1,2,3
Donderdag	19.30 u 21.45 u	Repetitie Fanfare St. Cornelius
Vrijdag	20.30 u 23.00 u	Stichting jeugdhuis: Rouwe Start van gr 8 tot 16 jaar
Vrijdag	18.30 u 19.30 u	Repetitie Jeugdorkest