
Januari 2011



Jaargang..... 29

Nummer 01

Inhoud Dorpsblad:

Diensten in Januari	2
Beste parochianen	2
Doopwerkgroep	3
Het kerstverhaal	3
Karmelkring Boxmeer bezinningsprogramma	5
Adventsactie solidaridad	6
Het parochiehuis als expositieruimte	7
Goede wensen uit Zenderen	7
Serious Request	8
Sneeuw	8
Onbetaald, maar onbetaalbaar	9

Nieuw mailadres dorpsblad: redactie@vortum-mullem.info

www.Vortum-Mullem.info

De website door en voor Vortum-Mullem

Nieuw E-mail adres dorpsblad: redactie@vortum-mullem.info

Kopij inleveren vóór de 22^e van de maand.

Vieringen in de maand Januari

Zondag	2 jan.	10.30 uur	m.m.v. het kerkkoor overl. fam. van Well van den Heurik.
Zondag	9 jan.	9.00 uur	m.m.v. het kerkkoor. Wilie en Sjef van Hout Fam. Jansen Hendriks en zoon Wim.
Zondag	23 jan.	9.00uur	m.m.v. het kerkkoor. Rein en Fien Broeren van Soest.
Zondag	30 jan.	9.00 uur	woord en communieviering .

Vieringen in februari zondag 13 en 27 febr. 9.00uur.

Beste parochianen,

Week 51 en 52 ben ik afwezig als parochiesecretaris.
Het parochiehuis is wel bereikbaar onder onderstaande nummer
Het Parochiehuis
van Sasse van Ysselstraat 8
5831 HD Boxmeer
tel 0485-573277

Met de vriendelijke groet,
Het kerkbestuur St.Cornelius Vortum-Mullem.

Elke 1 ^e en 3 ^e zondag viering in Sambeek Elke 2 ^e en 4 ^e zondag Viering in Vortum-Mullem Elke zondag om 10.30 Viering in de basiliek in Boxmeer
--

Het secretariaat van de samenwerkende parochies heeft als e-mailadres:
secretariaat@rkparochieboxmeer.nl
Het bestuur van de parochie Boxmeer heeft als e-mailadres:
bestuur@rkparochieboxmeer.nl

Doopwerkgroep

Op zondag 19 december is door de doop in onze parochie opgenomen:
Sanne van Bree, dochter van Peter en Suzanne van Bree en zusje van Femke.

Ouders en verdere familie van harte gefeliciteerd!

Als U informatie over dopen nodig heeft, kunt U contact opnemen met

Hedwig Cremers 571664
Maria van Duren 576428

Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2011, namens de doopwerkgroep Vortum-Mullem

Het kerstverhaal

Natuurlijk, het kerstverhaal voltrekt zich eeuwen geleden, ver van hier. Maria, een jonge vrouw, ongeveer 16 jaar oud, is zwanger. Door haar zwangerschap is ze in een moeilijke situatie terechtgekomen. Een schande voor haar eigen familie en van de familie van haar verloofde, Josef. Haar verloofde, Jozef, is een rechtschapen man. Hij wil Maria niet overleveren aan eerwraak om zo de schande van haar en zijn familie weg te halen. Hij denkt er over in stilte van haar weg te gaan. En zo voor Maria en hemzelf een nieuwe toekomst open te houden. Met deze familiesituatie en met deze sociale omstandigheden begint het verhaal over de geboorte van Jezus. Tegen de gewone gang van zaken in komt God present in het leven van mensen. Dat is werkelijk het verrassende. God gebruikt een bijna onmogelijke situatie om aanwezig te komen te midden van mensen en om deze mensen vanuit die situatie perspectief, toekomst en leven aan te reiken.

Het ongewone van Gods komen te midden van ons mensen zet zich door in het verloop van het verhaal van de geboorte van Jezus. Jozef en Maria moeten, terwijl ze hoog zwanger zijn, op reis. Hun reismogelijkheden waren zeker niet zo comfortabel als onze manieren van reizen. Dit spreekt natuurlijk ook uit het feit dat er voor hen geen onderdak was in een herberg of gastenverblijf. Hun reis is geen droomreis. Eerder een reis die beeld is van opgejaagd zijn door overheersende macht van de Romeinse keizer. Ze zoeken hun heil, hun onderdak in het open veld. In deze omstandigheden, in de verlatenheid van de nacht en het openveld, vindt de bevalling plaats. In de ontheemdheid van geen onderdak wordt hun zoon geboren. In de ontheemdheid van Josef en Maria wordt hun kind geboren. Dichter en schrijver Huub Oosterhuis verwoordt het in woorden van vandaag als hij schrijft:

En het geschiedde in die dagen, nachten
van Keizerlijke Heerschappij, toen Rome
heel de bewoonde wereld in zijn macht had,
dat een bevel werd uitgevaardigd door Augustus:

de mensheid moest geteld en opgeschreven
als geld geteld, ten dode opgeschreven.

Ook Jozef met zijn zwangere verloofde
is vanuit Nazaret in Galilea
gegaan naar Juda, Bethlehem, de stad
van David, om zich op te laten schrijven.

En het geschiedde toen ze daar verbleven:
het uur brak aan dat zij bevallen moest.
Zij bracht haar eerstgeboren zoon ter wereld
wikkelde hem in doeken, lei hem neer in

een kribbe-voederbak, omdat voor hen
geen plaats was in de gastenzaal daarboven.

God komt present in deze moeilijke omstandigheden van Jozef en Maria. God komt present in hun leven in de kwetsbaarheid van hun pasgeboren zoon. God reikt hen in de geboorte van hun kind perspectief en toekomst aan. Dit pasgeboren kind wordt voor hen de Messias, de bevrijder. Ze hebben er samen met talloze mensen van toen en van nu naar uitgezien. In het kleine en kwetsbare begint het bevrijdend handelen van God met zijn mensen. Niet in de macht, niet in de hooggeplaatste posities, niet in de situaties waarin alles geregeld is.

In de situatie van het kerstgebeuren wordt zichtbaar hoe God present komt in het onverwachte, het vreemde, het niet vertrouwd. God komt present in het kwetsbare en het kleine. Kennelijk wil God aanwezig zijn in het eenvoudige, in situaties die zorgelijk en moeilijk zijn. God wil present zijn in situaties die voor mensen niet vertrouwd, maar vervreemdend en onthutsend zijn. God komt aanwezig om vanuit de moeilijke en ellendige situatie mensen perspectief aan te reiken. Een toekomst waarin het leven anders is, met vreugde en in vrede.

In onze kerk bouwen mensen een kerststal. Veel mensen komen er met hun kinderen en kleinkinderen naar kijken. De kerststal plaatst het verhaal in het heden. De bouwers van de kerststal maken zichtbaar dat het niet alleen gaat om wat er ooit in het verleden is gebeurd. Ze zoeken het te plaatsen in de werkelijkheid en de samenleving van vandaag. Hun werkzaamheden vertalen het kerstgebeuren naar nu. Ze nodigen door hun werken aan de kerststal mensen uit stil te staan bij de geboorte van dit mensenkind. Ze vragen door hun creatieve inzet aan mensen zich bewust te worden hoe in hun leven God aanwezig is of aanwezig kan komen. Ze maken duidelijk dat God geboren wil worden in het leven van mensen van nu, speciaal in het leven van mensen die het niet gemakkelijk hebben. God wil aanwezig zijn in Vortum-Mullem bij alle mensen die uitzien naar een zinvol leven en een zegenrijke toekomst. Een vreugdevolle boodschap die kracht, inspiratie en perspectief biedt. Jan van Opbergen zegt:

Er is een steen verlegd,
de berg nog niet verschoven.
Een pad is aangelegd,
nog minimaal belopen.
En vrede is er wel,
maar lang niet overal.
En liefde is in tel,
maar nog niet bovenal.
Elk hoog en laaiend vuur
is ooit als vonk begonnen.

Namens mijn collega pastores Bep de Vreede en Jo Wijnen, namens het parochiebestuur en namens het Karmelklooster wens ik ieder een zalig Kerstmis en voor 2011 alle goeds.

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor

Karmelkring Boxmeer bezinningsprogramma 2010-2011

Het bezinningsaanbod van Karmelkring Boxmeer is bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de vragen die ons leven en geloven met zich brengt en voor ieder die geïnteresseerd is in de Karmel en haar spiritualiteit.

In januari 2011 de volgende bezinningsmogelijkheden:

- **Psalmen bij het zoeken van de weg**

Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en verrassend actueel. Zij verwoorden onze angst en ons verlangen. Zij geven taal aan onze klacht en onze dankbaarheid en ze wijzen ons de weg. In een meditatieve lezing proberen we te verstaan wat ze ons zeggen en hoe ze al dan niet een gids kunnen zijn in ons leven.

Begeleiding: Minie Pasop o.carm.

Data: dinsdag 11 en 25 jan., 8 en 22 febr.

Tijd: 19.45 - 21.30 uur

- **De Toekomst van de Oecumene**

Hoe staat het met de Oecumene in de kerken, in een tijd van sterk groeiende onkerkelijkheid? Is er in al die jaren op het gebied van de Eenheid wat bereikt? Is er nog sprake van 'oecumenische groei', of hebben de kerken ieder genoeg aan hun eigen overleving?

De achtergrond van dit thema is de toespraak van de theoloog kardinaal Walter Kasper in 2009 over de erfenis van kardinaal Johannes Willebrands en de toekomst van de Oecumene.

Begeleiding: Falco Thuis o.carm.

Data: dinsdag 18 januari

Tijd: 19.45 - 21.30 uur

- **Samen Bijbel Lezen**

We lezen een verhaal uit het Evangelie. Samen zitten we dus rond de Schrift. Samen zoeken we naar de betekenis van het verhaal voor ons leven nu. We proberen de Schrift tot spreken te brengen voor ieder persoonlijk en voor ons samen. We gebruiken steeds dezelfde methode om de tekst te lezen en te leren verstaan en te laten spreken. Deelname is per ochtend mogelijk.

Begeleiding: Tjeu Timmermans o.carm. en pastor

Data: vrijdag 28 jan., 25 febr., 25 maart; 29 april, 27 mei en 17 juni

Tijd: 10.00 - 11.30 uur

Plaats: Pastoraal Centrum, Van Sasse van Ysselstraat 8 Boxmeer

INFORMATIE EN AANMELDING

De bijeenkomsten zijn in het Karmelklooster, te Boxmeer; ingang Kerkpad 1. 'Samen Bijbel lezen' op de vrijdagmorgen en de avond over deelname aan liturgische muziek is op het Pastoraal Centrum, van Sasse van Ysselstraat 8. Voor elke bijeenkomst wordt een vergoeding van € 5,- gevraagd. (tenzij anders vermeld staat) De kosten mogen echter nooit een bezwaar zijn, neemt u contact op met Minie Pasop of Bep de Vreede.

U kunt zich opgeven voor een of meerdere onderdelen van het bezinningsaanbod van de Karmelkring, bij voorkeur een week voor aanvang van de betreffende activiteit, door te mailen naar

karmelkringboxmeer@karmel.nl, of door u schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562156.

Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst of door het bedrag over te maken op giro 6459966 t.n.v. Karmelkring Boxmeer, met vermelding van de activiteit of activiteiten waarvoor u zich inschrijft.

Meer informatie en inschrijfmogelijkheid voor het bezinningsprogramma vindt u ook op onze website www.karmelcentra.nl/boxmeer

Het jaarprogramma ligt ook in brochurevorm achter in de parochiekerken.

Een exemplaar kunt u per e-mail aanvragen bij karmelkringboxmeer@karmel.nl

• ***Als religieus leven, als de Karmel u raakt ...***

Inlichtingen bij: Minie Pasop of Gerard Westendorp, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, tel. 0485-562155 / 562151, m.pasop@karmel.nl en g.westendorp@karmel.nl

Zie ook de website: www.karmel.nl

Adventsactie Solidaridad 2010 ... een gouden kans voor Alejandro Cilse

Op weg naar Goed Goud ...

Alejandro Cilse: ‘Wie hoopt met mij mee?’

Dag in dag uit loop ik van mijn huis naar de goudmijn
vol hoop dat het dit keer lukken zal:
een stukje goud, brood om te eten.

Dag in dat uit loop ik van de goudmijn naar huis
opnieuw teleurgesteld en moe:
te weinig gevonden, niet meer dan kruimels.

Ik blijf hopen, dat op een dag mijn leven zich zal keren
en ik zal vinden:
een toekomst om voor te leven.

Wie hoopt met mij mee en wie voedt mijn verlangen
laat mij weten en ervaren:
je staat niet alleen, *Ik zal er zijn.*

13 miljoen kleinschalige mijnbouwers in Afrika, Azië en Latijns Amerika delven goud.
Het merendeel van deze kleinschalige mijnbouwers werken en leven in moeilijke en ongezonde
omstandigheden: om goud te winnen moeten ze kwik gebruiken. Mannen vrouwen en kinderen in de
goudwinning ademen dag in dag uit de giftige kwikdampen in en ze ontvangen maar een fractie van de
economische waarde van het weinige goud dat ze opdelven.
Grootschalige mijnbouwbedrijven profiteren des te meer en vaak als enige van de winst die bij de
goudwinning gemaakt wordt.

**Dit jaar steunen we via Solidaridad, enkele kleinschalige projecten in o.a. Guatemala, en Colombia
voor kleine mijnbouwers / goudzoekers zoals Alexandro Cilse zodat ze zonder gevaar voor eigen
leven en de natuur kunnen werken en ervoor kunnen zorgen dat ze een eerlijke prijs ontvangen voor
het goud dat ze vinden en dat de omstandigheden waaronder ze werken en leven beter worden.**

Verdere informatie vind u op www.solidaridad.nl ...

Uw bijdrage kunt u tot Kerstmis geven in de collectebussen bij de uitgangen van de kerk of overmaken op
giro 1804444 tnv Solidaridad in Utrecht.

HET PAROCHIEHUIS als EXPOSITIERUIMTE ...

Het idee is geboren om aan parochianen van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem de mogelijkheid te bieden om – in overleg - hun kunstwerk(en) enige tijd te exposeren in ons Parochiehuis dat inmiddels alweer ruim een jaar open is ...

Als u dit een goed idee vindt en u wilt anderen in uw hobby of passie laten delen meldt u dit dan aan het parochiesecretariaat, Van Sasse van Ysseltstraat 8, Boxmeer tel 573277. tijdens de kantooruren elke dag tussen 9 en 12 uur.

Een kleine kunstcommissie bekijkt dan verder met u de mogelijkheden ...

Mia van Kempen, uit Boxmeer o.a. lid van koor Vivace, zal de spits afbijten.

Vanaf 18/19 december zal er in 'het Parochiehuis' een expositie zijn van aquarellen door haar geschilderd.

Over haar hobby en passie zegt ze:

'Ik begon ongeveer 20 jaar geleden met aquarelleren na een korte cursus o.l.v. Henri Elbers bij de Meander in Boxmeer, maar ben verder autodidact.

In de loop der jaren heb ik een stijl ontwikkeld die vooral realistisch en gedetailleerd is.

Vanuit mijn passie voor tuinieren, schilder ik vooral bloemen.

Het fragile en transparante van bloemblaadjes kan het mooist worden weergegeven in aquarel.

Ook het kleurgebied wordt heel natuurlijk gehouden. Behalve bloemen schilder ik ook stillevens, vogels of een landschap.

Het fijnschilderen in aquarel is een moeilijke techniek en vraagt veel concentratie om het werk tot een goed einde te brengen. Want er kan niet gecorrigeerd worden...

Sommige aquarellen zijn te koop; ook die men naar eigen smaak kan laten inlijsten.

Meer informatie: 0485-573423.

Goede wensen uit Zenderen

Een half jaar na mijn vertrek uit Vortum Mullem Sambeek, en Boxmeer en een inburgerperiode in Zenderen heb ik er wel behoefte aan alle bekende mensen van hieruit hartelijk te groeten en een heel sfeervolle tijd van Kerstmis en jaarwisseling toe te wensen.

Er is weer een jaar (bijna) voorbij.. We vieren heel binnenkort weer Kerstmis.

En daarna Oud en Nieuw! We vieren allemaal iets van vrede, huiselijkheid, verbondenheid, in een sfeer van gelovige bezinning op onze eigen levensweg..

De manier waarop we dat vieren is waarschijnlijk heel verschillend. Mooie en droevige dingen die we in het afgelopen jaar hebben ervaren..

We willen graag iets beleven van een sfeer die te maken heeft met: je goed voelen in je verhouding tot je eigen levenssituatie, en zeker ook in je verhouding tot andere mensen, dichtbij en veraf..

Zoals de meesten van u weten ben ik na het afscheid in Sambeek en Vortum Mullem verhuisd naar Zenderen. Inmiddels ben ik daar voldoende ingeburgerd om me redelijk goed thuis te voelen.

Ik wens ieder van U fijne, sfeervolle en gelovige Kerstdagen, gevolgd door een heel hoopvolle jaarwisseling en een goed nieuw jaar 2011.

Mag ik daaraan toevoegen de wens dat het nieuwe jaar niet alleen voor ons, maar ook voor de miljoenen mensen die in arme en onveilige gebieden wonen een periode van vrede en welzijn mag aanbreken. Moge het een gezegend jaar worden voor ons allen.

Hartelijk gegroet.

Gerard Oude Hengel, karmeliet



Aanstaande vrijdag 24 december, de laatste dag van radio 3 fm Serious Request oftewel **Het Glazen Huis**, zullen een aantal leerlingen van vm2e van Scholengemeenschap Metameer, naar Eindhoven gaan om hun ingezamelde geld te doneren. Het geld is door drie kinderen opgehaald in Vortum-Mullem en Sambeek.

Het geld dat dit jaar ingezameld wordt, is voor het Rode Kruis. Voor kinderen die hun ouders zijn kwijt geraakt door aids en deze een beter leven te geven, in de vorm van verzorging school en voeding. Ze hebben maar liefst € 555,55 opgehaald en ze willen iedereen voor hun bijdrage hartelijk danken. Wilt u nog iets meer doen, dat kan. Kijk of luister dan naar Serious Request op radio 3FM en je hoort wat je kan doen.

Bedankt namens

Bram Cremers
Harm Hubers
Maril Nabuurs

Zondagavond na een heftige sneeuwbuï heeft de jeugd van Vortum-Mullem het zo druk gehad met de basisschooldeuren te barricaderen dat we dit met jullie willen delen!

De leraren van onze school konden het gelukkig enorm waarderen maar hopen wel dat het bij een eenmalige actie blijft.

Op maandagochtend hebben de leerlingen weer hard moeten werken om de deuren weer vrij te krijgen van de sneeuw wat ze natuurlijk geen straf vonden!





Onbetaald, maar onbetaalbaar.

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk biedt praktische hulp en ondersteuning, aan mensen die ernstig ziek zijn en thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving afscheid van het leven willen nemen. Ook is er aandacht voor mensen in de directe omgeving van de zieke. Dit kan overdag en/of s' nachts.

Dit boeiende én dankbare werk wordt gedaan door vrijwilligers.

Wij zijn op zoek naar vrouwen én mannen met levenservaring, een luisterend oor en het vermogen tot aanpassen. Ervaring in de zorg is niet nodig.

Nieuwe vrijwilligers kunnen rekenen op een goede voorbereiding en zorgvuldige begeleiding.

In februari 2011 start onze jaarlijkse serie bijeenkomsten om nieuwe

vrijwilligers voor te bereiden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Bent U geïnteresseerd, heeft U vragen, of twijfelt U of U dit wel kunt, neem dan eens contact met ons op.

Ons telefoonnummer is: 0485 – 574289.

www.vptzlandvancuijk.nl en www.vptz.nl

Coördinatoren Lia v.d. Weijer en Yvonne van Esch

Vovm

Rayonreis 28-4-2011

De rayonreis gaat dit keer naar de Koninklijke Tuinen van Laren.

- Vertrek + 07.30 uur vanaf de opstapplaatsen: Vortum-Mullem, Maashees en Vierlingsbeek naar Brussel.
- Onderweg koffie met gebak
- Aankomst Brussel ± 11.30 uur, vrije tijd op de grote markt
- Lunch is op eigen gelegenheid en is niet in onderstaande prijs inbegrepen.
- 's Middags bezoek aan de tuinen van Laken
- Vertrek 17.00 uur vanuit Brussel
- 19.00 uur: diner
- ± 21.30 uur: terugkomst op opstapplaatsen

Kosten voor deze dagtocht: € 52,50 p.p.

Opgave en betaling: uiterlijk 15 februari 2011

Organisatie: Vrouwenorganisatie Maashees/Holthees

Colofon

Het dorpsblad is een gratis uitgave van de Stichting Dorpsraad VortumMulleM en verschijnt 12 maal per jaar.

Redactie Dorpsblad:

- Marjan Jakobs
St.Hubertusstraat 27
Tel. : 0485-571097
- Maria v. Duren
St.Hubertusstraat 4

Adverteren:

is alleen mogelijk indien ingeleverd met vermelding van het factuuradres, bij voorkeur per E-mail redactie@vortum-mulleM.info

Advertenties zonder factuur-adres worden niet geplaatst! De kosten hiervoor bedragen € 14,- per pagina naar rato.

Enmalige plaatsingen
Kunnen contant betaald worden bij de redactie.
De kosten hiervoor zijn:

A4: € 14,--

½ A4: € 7,--

1/3 A4: € 4,75

¼ A4: € 3,50

1/5 A4: € 1,75

Indien de plaatsing per e-mail wordt verzonden, dan graag betaling voor de 22^e van de maand, in envelop voorzien van naam. Anders kan het artikel helaas niet geplaatst worden.

Agenda Vortum-MulleM

20-12		Opgeven 1 ^e communie
08-01-11		Fanfare St.Cornelius: Nieuwjaarsconcert
11-01-11	19.45	Psalmen bij het zoeken van de weg
18-01-11	19.45	De toekomst van Oecumene
25-11-11	19.45	Psalmen bij het zoeken van de weg
28-01-11	10.00	Samen bijbel lezen, pastoraal centrum
08-02-11	19.45	Psalmen bij het zoeken van de weg
14-02-11		Vovm: Huishoudbeurs
22-02-11	19.45	Psalmen bij het zoeken van de weg
25-02-11	10.00	Samen bijbel lezen, pastoraal centrum
25-03-11	10.00	Samen bijbel lezen, pastoraal centrum
28-04-11		Vovm: Rayonreis
29-04-11	10.00	Samen bijbel lezen, pastoraal centrum
27-05-11	10.00	Samen bijbel lezen, pastoraal centrum
17-06-11	10.00	Samen bijbel lezen, pastoraal centrum

Met dank aan onze sponsoren en vrijwilligers.

Zonder hen zou deze uitgave niet mogelijk zijn.



Sl. Cornelisstraat 7
Telefoon 0485 - 571645



Wekelijks:

Maandag	11.00 u 12.00 u	Spreekuur kerkbestuur
Dinsdag	19.00 u 20.00 u	Jong Nederland: maxioren (groep 4 t/m 6)
Woensdag	13.30 u	KBO: kaarten in 't Gemeenschapshuus
Woensdag	18.00 u 19.00 u	KBO: yoga in 't Gemeenschapshuus
Woensdag	19.30 u 20.30 u	Jong Nederland: junioren (groep 7 t/m 8)
Donderdag	13.30 u	KBO: bejaardengymnastiek in 't Gemeenschapshuus
Vrijdag	18.30 u 19.30 u	Jong Nederland: minioren (groep 1 t/m 3)