
Januari 2010



Jaargang.....28
Nummer 1

Inhoud Dorpsblad:

Vieringen in Januari :	2
Nieuwe verspreiding dorpsblad:	2
Doopwerkgroep	2
Uitnodiging pastoraal centrum	3
Kerstmis –oud en nieuw	4
Kerstmis, feest van licht en vrede	5
VoVm	6
Onbetaald, maar onbetaalbaar	7
Vermist	7
KBO	7
Fanfare st.Cornelius	8
Agenda	9

Vortum-Mullem.info

De website door en voor Vortum-Mullem

E-mail adres dorpsblad: dorpsbladvortum@home.nl

Kopij inleveren vóór de 22^e van de maand.

Vieringen in Januari.

Zondag 3 jan. 9.00 uur m.m.v. het kerkkoor
Piet v. Kempen en Josephina Stevens v. w. sterfdag .

Zondag 17 jan. 9.00 uur m.m.v. het kerkkoor.
Wilie en Sjef van Hout
Rein en Fien Broeren van Soest
Fam. Jansen Hendtiks en zoon Wim.
Marjon de Bruyn Jacobs.

Zondag 31 jan. 9.00 uur woord en communieviering .

Zondag 7 en 21 febr. 9.00uur

14 febr. 10.00 uur carnavalsviering in Vortum.

17 febr. Aswijding in Vortum.

Zoals bekend is dit het eerste nummer van het Dorpsblad dat op deze nieuwe manier verspreid wordt.

Vanaf heden wordt u verzocht om, als u het dorpsblad op papier wilt inzien, dit uit te printen vanaf de website, www.vortum-mullem.info, of dorpsblad.vortum-mullem.info

Als u hiertoe niet in de gelegenheid bent, kunt u een exemplaar ophalen bij Geert Peeters of ondergetekende in de winkel, gedurende de openingstijden.

Het geld dat op het drukwerk wordt uitgespaard, wordt ingezet voor de Website.

Fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2010

Jos Tamminga



Op zondag 13 december 2009 is door de doop in onze parochie opgenomen:

Jay-Go Hendriks, zoon van Twan en Henriette Hendriks-Weijers.

Ouders, broer en verdere familieleden van harte proficiat!

Namens Hedwig en mij voor iedereen hele fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2010!

Doopwerkgroep Vortum-Mullem

Hedwig Cremers en Maria van Duren

Aan alle vrijwilligers in de samenwerkende parochies
Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem

Boxmeer, december 2009

Beste mensen,

Het afgelopen jaar heeft u zich met enthousiasme ingezet voor de drie parochies. Met waardering en in dankbaarheid kijken we hierop terug. Het was ook een intensief en ingrijpend jaar omdat de parochiebesturen gezamenlijk en unaniem het besluit namen samen te gaan werken met de bedoeling eind 2010 één parochie te zijn, toevertrouwd aan de Karmelieten. Het bisdom heeft dit besluit bekrachtigd

Samenwerking is een proces dat veel overleg vraagt. Hoe kunnen we recht doen aan de eigenheid van de drie parochies en de vieringen toch op elkaar afstemmen. Hoe kunnen we samenwerken in de inhoudelijke ondersteuning van de werkgroepen Woord en Communie-vieringen, de werkgroepen die avondwaken verzorgen en aandacht geven aan rouwverwerking, de werkgroepen rond doopvoorbereiding, eerste communie en vormsel, alle mensen die zich bezig houden met kind en kerk, met solidariteit met mensen in de derde wereld of mensen hier die het moeilijk hebben. De tijden van de vieringen gingen schuiven. Het vroeg inzet en aanpassing van koren, kosters, lectoren, misdienaars, acolieten, collectanten en bezoekende parochianen. De parochiebesturen besteedden veel tijd aan gezamenlijk overleg in heel verschillende formaties en werkgroepen zoals de werkgroep stappenplan samenwerking, de werkgroep financiën, de werkgroep secretariaat, de werkgroep communicatie, de werkgroep ledenadministratie en gezinsbijdragen. De parochievergadering groeide naar een parochievergadering voor de drie samenwerkende parochies.

Als ik dit allemaal de revue laat passeren, denk ik ook aan ieder die zich op een andere manier heeft ingezet, zoals bij het opknappen en inrichten van het nieuw pastorale centrum. Ik denk aan de mensen die trouw hun vrijwilligerswerk gedaan hebben van schoonmaak en onderhoud van de kerkgebouwen en kerkhoven, van de verzorgen en bezorging van de drie parochiebladen, de verzorging en verspreiding van de nieuwsbrieven, de actie kerkbalans en de gezinsbijdrage, de opbouw van de kerststal en de liturgische bloemschikking. Vaak zijn er ook veel mensen actief op de achtergrond. Ook hen wil ik graag danken voor hun stille inzet.

Met onze nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 10 januari 2010 hebben we allereerst de bedoeling ieder te bedanken voor zijn of haar inzet. Dit jaar openen we met onze nieuwjaarsbijeenkomst ook officieel ons nieuwe pastorale centrum dat ten dienste is van de samenwerkende parochies en straks van onze ene parochie. Ook de naam voor het pastorale centrum wordt bekend gemaakt. Onze nieuwjaarsbijeenkomst in ons pastorale centrum begint aansluitend aan de viering van 10.30 uur in de basiliek (± 11.30 uur). Ik nodig u van harte uit voor deze nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 10 januari 2010.

Namens het pastorale team en de parochiebesturen,
Tjeu Timmermans, pastor-teamleider

KERSTMIS - OUD EN NIEUW
(Misschien leest u dit pas na de Kerstdagen, maar toch)

Kerstmis, een feest van vrede. Vrede voor wie eigenlijk? En op grond waarvan? Wat houdt die vrede in? Vrede die we zelf kunnen maken? We proberen een sfeer van vrede beleven in onze families. in onze kerkgemeenschap als gelovige mensen die met elkaar verbonden zijn.

De sfeer van een feestelijke nachtmis is heel belangrijk! Maar ook dat samenzijn na die nachtmis, met je eigen familie, met je gezin, misschien zonder veel woorden, of met kindermonden die niet stilstaan en die misschien nog wat Kerstliedjes willen zingen, of luisteren naar een kerstverhaal dat door papa of mama. wordt voorgelezen?

Dat mag allemaal een plaats hebben in de beleving van Kerstmis! Dat kan heel goed de juiste sfeer bevorderen. Maar we weten ook allemaal dat het om meer gaat!. Het gaat ook om vrede voor alle mensen: zowel een vrede die inhoudt dat er geen wapens worden gebruikt om tegen elkaar te vechten, als een vrede in het hart van mensen, waardoor mensen kunnen zeggen: Ik leef in vrede, ik kan dankbaar zijn, ik kan leven met vertrouwen dat ik in Gods hand ben.

SOLIDARIDAD is zo'n organisatie die probeert zo veel mogelijk mensen solidair te laten zijn met hun medemensen in nood. Lees de folder die her en der verspreid is en .kijk ook op www.solidaridad.nl . \ Allen een goed en zalig Kerstfeest.

OUD EN NIEUW

Een nieuw jaar breekt binnenkort aan. Een heel nieuwe serie van dagen die we naar eigen voorkeur en mogelijkheden mogen invullen! Vanuit onze eigen beleving weten we heel goed dat de tijd van leven die we krijgen, heel kostbaar is voor ons: Immers: de tijd kan ons helpen volwassen te worden, tijd kan ons helpen over een prachtig ideaal te dromen en er aan te gaan werken, tijd kan ons helpen meer te worden wat we zo graag willen zijn! De tijd kan ook de diepe pijn van een groot gemis of verlies milder maken; ze kan wonden helen die we hebben opgelopen op onze levensweg. De tijd die ons gegeven wordt op een juiste manier invullen, is niet altijd gemakkelijk. Als we ons gelovig betrokken voelen op God, kunnen we rond de jaarwisseling misschien het volgende gebed bidden: .

Gebed op Oudejaarsavond

God Vader,
wij nemen vanavond
bewust afscheid van het oude jaar
We stellen ons open voor het nieuwe jaar
dat vóór ons ligt.
Geef ons kracht om alles te dragen
wat in het verleden over ons kwam.
Vergeef ons wat wij verkeerd deden,
al die keren dat we uw licht in de weg stonden.
Geef ons licht om te zien
wat ons te doen staat in het nieuwe jaar.
Laat de vreugde om wat ons gegeven werd,
ons kracht geven om verder te gaan
in groot vertrouwen en met open blik
naar alles wat U ons geven wilt.
Amen.

G. Oude Hengel

Kerstmis, feest van licht en vrede.

Tieners zijn vaak op zoek naar momenten die hun leven een kick geven. Zo vertelde een jongen me de afgelopen dagen dat hij graag rond 21 december naar de Noordpool zou gaan om te ervaren hoe het is als het dagen donker blijft. Over een half jaar zou hij weer graag naar diezelfde plek gaan om te ervaren hoe het is als het dagen alleen maar licht is. Het is fascinerend de werking van de natuur, van donker en licht, in ons leven te ervaren. Het is fascinerend dat we ons bloot kunnen stellen aan dit soort ervaringen die een intense beleving oproepen. Het is fijn dat we deze keuze hebben en deze keuze ook kunnen maken.

Voor mij zijn het beelden die staan voor de twee kanten van het leven. Het leven is gelukkig. Je zit goed in je vel. Je hebt plezier in je werk. Je voelt dat het goed gaat. Het leven kan niet kapot. Het leven laat zich kennen van de vrolijke en feestelijke kant. Je kunt van alles ondernemen, Je geniet ervan. Je kunt kiezen om dat te doen wat je plezierig vindt.

Hoe anders is het als je die keuze niet kunt maken omdat je leven dag en nacht gekleurd is door de donkere kant van het even. Je bent gelukkig getrouwd en plotseling is je levenspartner ernstig ziek of valt weg uit je leven. Dan is het leven moeilijk; vaak langdurig. De warmte van de omhelzing, het vertrouwde woord, de sprekende blik en de liefdevolle nabijheid zijn niet meer. Daarvoor in de plaats is er de pijn van het verlies, het lange alleen zijn, het gemis aan intimiteit. Het leven heeft in het verlies van je levenspartner zijn vreugde verloren. Verlangen naar nieuw licht in het leven is een droom, een horizon, als een verre einder, die steeds maar wijkt en niet dichterbij komt.

Hoe anders is het wanneer je door de economische crisis je baan of je bedrijf bent kwijt geraakt en je niet weet wanneer je weer werk zult vinden en je leven weer op de rails zult hebben. Hoe anders is het voor mensen die het psychisch moeilijk hebben, die in een zwart gat terecht zijn gekomen, een burn out ervaren of die zich voortdurend angstig of wanhopig voelen.

Hoe anders is het voor mensen overal ter wereld die zinloos geweld ervaren of dagelijks de last van de oorlog dragen. Hun leven is voorgoed getekend door dit geweld. De oorlog heeft immers zoveel gezichten; verraad, verkrachting, ontheemding, onderdrukking, onvrijheid, lichamelijke en psychische verminking, kindsoldaten, marteling en verdwijning van mensen.

Hoe anders is het voor mensen die in grote armoede leven. Armoede die soms dwingt huis en haard te verlaten om elders uitgebuit te worden, zowel economisch als seksueel. Mensen in de macht van vrouwenhandelaren en kinderprostitutie. Armoede die het leven onmenselijk maakt en mensen kleineert in hun waardigheid. Armoede die mensen tot zwervers maken op zoek naar een nieuw bestaan.

Al deze mensen hebben geen keuze. Ze moeten leven in deze hare werkelijkheid die een donkere schaduw werpt over hun leven. Maar deze donkere schaduw over hun leven verandert niet dat zij niet dromen van en verlangen naar een betere situatie. Ze verlangen naar een nieuwe toekomst. Naar een leven waarin het licht hun dagen vreugde geeft. Ze verlangen naar een nieuwe dageraad in hun donker bestaan. Ze zien uit naar bevrijding van dit noodlot. Ze verlangen naar waardigheid en gerechtigheid. Ze verlangen naar mensen die hen doen ervaren dat ze gezien, gekend en bemind zijn. Ze verlangen naar een God die niets anders wil dan dat mensen in vrede en vreugde leven.

Dit is het diepe verlangen dat altijd, de eeuwen door, mensen heeft doen uitzien naar die bevrijdende God. We lezen dit diepe verlangen in de Bijbel en in talloze andere verhalen. In dat diepe verlangen hebben mensen verstaan dat God geen verre vreemde God is, maar een God die geraakt wordt door de nood van mensen. Een God, die de hoge hemel achter zich laat en mens wordt in Jezus van Nazareth. God is mens geworden in een kind, weerloos en kwetsbaar, zonder macht, vredelievend. In alle kwetsbaarheid is hij licht geworden voor mensen zonder perspectief. In alle kwetsbaarheid is hij hoop geworden voor mensen zonder uitzicht. In alle kwetsbaarheid is hij bron van vrede geworden in een wereld waarin mensen omwille van hun macht geweld gebruiken tegen elkaar.

Wij vieren Kerstmis; uitbundig en gezellig in de kring van familie en vrienden. Wij kunnen die keuze maken. Laat ons er verschrikkelijk dankbaar om zijn. Mag er tijdens deze feestelijke dagen ook een moment zijn waarin we stil staan bij ons geluk en bij het diepe verlangen in mensen die het moeilijk hebben. Het zal ons tot zegen zijn. Een gezegend kerstfeest

Namens mijn collega pastores Bep de Vreede en Jo Wijnen, namens het parochiebestuur en namens het Karmelklooster wens ik ieder een zalig Kerstmis en voor 2010 vrede en alle goeds.

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor -teamleider

Uitnodiging

Op zondag 10 januari 2010 houden we vanaf 11.30 uur de nieuwjaarsbijeenkomst van de samenwerkende parochies Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem in het nieuwe pastorale centrum aan de Van Sasse van Ysselstraat 8 te Boxmeer. Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst wordt ook de naam voor het pastorale centrum bekend gemaakt. Het is een goede gelegenheid elkaar te ontmoeten. Namens het pastorale team en de drie parochiebesturen is ieder van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

Vovm

Beste leden,

Omdat dit Dorpsblad nog voor de Kerst bij u in de bus ligt, geeft ons dat ngo de mogelijkheid om iedereen die niet op onze kerstviering aanwezig was, alsnog gezegende kerstdagen toe te wensen en onze beste wensen voor 2010, we hopen dat we u ook het komende jaar weer in goede gezondheid bij onze activiteiten mogen verwelkomen. De opbrengst van de loterij welke wij op de kerstviering hebben gehouden bedroeg € 100,- wat wij aan Zr. Ancilla hebben geschonken.

Op **woensdag 27 januari**, houden wij onze **Jaarvergadering**. U ontvangt t.z.t. de uitnodiging met agenda.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk biedt praktische hulp en ondersteuning, aan mensen die ernstig ziek zijn en thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving afscheid van het leven willen nemen. Ook is er aandacht voor mensen in de directe omgeving van de zieke.

Dit boeiende én dankbare werk wordt gedaan door vrijwilligers.

Wij zijn op zoek naar vrouwen én mannen met levenservaring, een luisterend oor en het vermogen tot aanpassen. Ervaring in de zorg is niet nodig.

Nieuwe vrijwilligers kunnen rekenen op een goede voorbereiding en zorgvuldige begeleiding.

In februari start onze jaarlijkse serie bijeenkomsten om nieuwe vrijwilligers voor te bereiden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Bent U geïnteresseerd, heeft U vragen, of twijfelt U of U dit wel kunt, neem dan eens contact met ons op. Ons telefoonnummer is: 0485 – 574289. www.vptzlandvancuijk.nl en www.vptz.nl

Coördinatoren Lia v.d. Weijer en Yvonne van Esch

VERMIST



Gecastreerde kater van ong. 8 maanden oud. Veel wit met bruine/grijze vlekken. Hij is niet bang uitgevallen en graag bij mensen. Bovendien is hij speels. Roepnamen: Tijger(tje) / kleine. Vermist sinds woensdag 9 dec. Gezien? Bel: 0485576022
Alvast bedankt!



In 2010 zijn weer de Passiespelen in Tegelen .
Voor k b o leden is op zondag 13 juni een speciale voorstelling. Er zijn overdekte zitplaatsen. Aanvang 14-30 uur. Kosten 1; rang 28,50 of 2; rang 21,00 Inklusief koffie met vlaai Opgave tot 15 januari bij Piet Ebben

15 januari 2010 is er kienen in vortum -mullem : aanvang 14,00 uur
19 februari is de leden vergadering



NIEUWS VAN FANFARE ST. CORNELIUS.

Fanfare opent eeuwjaar.

2010 wordt voor fanfare St. Cornelius een jaar om nooit te vergeten. Dan bestaat de fanfare nl 100 jaar. Op 2 januari zal dit eeuwjaar officieel maar ook vooral spectaculair worden geopend. Deze dag is namelijk het nieuwjaarsconcert. En dat zal dit jaar anders zijn dan dat u van ons gewend bent.

De avond zal worden verzorgt door natuurlijk de fanfare en slagwerkgroep, maar dit jaar is er ook een nieuw item. Sinds enkele maanden is er in Vortum-Mullem een musicalgroep. Dit zijn een stel enthousiaste meiden die,

onder begeleiding van fanfare en slagwerkgroep, zang en dans tot kunst verheffen. Op deze avond zal de try-out zijn voor wat op het eeuwfeest hun hoogtepunt moet worden. Het hoogtepunt van het nieuwjaarsconcert zal ongetwijfeld de presentatie zijn van de nieuwe kostuums voor de muzikanten van fanfare en slagwerkgroep St. Cornelius. Het nieuwjaarsconcert begint om **19.30** uur en wordt georganiseerd in "t Gemeenschapshuus".

2^e Kerstdag.

Zoals elk jaar zal het jeugdorkest ook dit jaar weer haar muzikale medewerking verlenen tijdens de kerstmis op 2^e kerstdag.

FEESTWEEKEND.

Op 28, 29 en 30 mei is het in Vortum-Mullem groot feest. Dan wordt het gevierd dat fanfare St. Cornelius 100 jaar bestaat. Het weekend wordt op vrijdagavond geopend met een promsconcert. Diverse lokale en regionale artiesten zullen hun beste beentje voorzetten om deze avond tot een gigantisch succes te maken. Op 29 mei komen de nationale artiesten naar Vortum-Mullem. Monique Smit, Jan Keizer, George Baker en Nick en Simon zullen een waar feest maken van deze Volendamse avond.

Zondag 30 mei is de dag van de reunie. Deze dag is voor alle inwoners en oud-inwoners van Vortum-Mullem. De dag wordt geopend met een heilige mis. Aansluitend zal er in de feestzaal een koffietafel/brunch worden aangeboden. Als alle buikjes zijn gevuld kan het feest losbarsten.

Het eeuwfeest wordt georganiseerd in de feestzaal op het terrein bij Peter Stevens en Remke Bannink

Voor de jeugd zal er later in het jaar ook een dag worden georganiseerd. Deze dag is op zaterdag 26 juni. Meer informatie over de jeugddag volgt nog.

De receptie voor de jubilerende vereniging is op 24 oktober. Op deze dag zal tevens het boek "Vortum-Mullem, een dorp waar muziek inzit" worden gepresenteerd.

Verder wenst fanfare St. Cornelius u een fantastisch uiteinde en een geweldig 2010 toe.

Colofon

Het dorpsblad is een gratis uitgave van de Stichting Dorpsraad VortumMullem en verschijnt 12 maal per jaar.

Redactie Dorpsblad:

- Marjan Jakobs
St. Hubertusstraat 27
Tel. : 0485-571097
- Maria v. Duren
St. Hubertusstraat 4
Tel. : 0485-576428

Adverteren:

is alleen mogelijk indien ingeleverd met vermelding van het factuuradres, bij voorkeur per E-mail: dorpsbladvortum@home.nl

Advertenties zonder factuuradres worden niet geplaatst! De kosten hiervoor bedragen € 14,- per pagina naar rato.

Enmalige plaatsingen
Kunnen contant betaald worden bij de redactie.
De kosten hiervoor zijn:

A4: € 14,-

½ A4: € 7,-

1/3 A4: € 4,75

¼ A4: € 3,50

1/5 A4: € 1,75

Indien de plaatsing per e-mail wordt verzonden, dan graag betaling voor de 22^e van de maand, in envelop voorzien van naam. Anders kan het artikel helaas niet geplaatst worden.

Agenda Vortum-Mullem

02-01	19.30	Fanfare St. Cornelius: Nieuwjaarsconcert
10-01	11.30	Nieuwjaarsreceptie pastoraal centrum
15-01	14.00	KBO: Kienen
17-01		CV de Plekkers: kaartverkoop pronkzitting
17-01		CV de Plekkers: Jeugdprinsenal/pronkzitting
27-01		Vovm: Jaarvergadering
29/30-01		CV de Plekkers: Pronkzitting
31-01		CV de Plekkers: Jeugdprinsreceptie
06-02		CV de Plekkers: vrolliebal
07-02		CV de Plekkers: Receptie v.d. Prins Carnaval
14/15/16-02		KBO: Ledenvergadering
19-02		Fanfare st. Cornelius: Solistenconcours
18-04		100 jaar fanfare: Promsconcert
28-05		100 jaar fanfare: Volendamse avond
29-05		100 jaar fanfare: Reunie
30-05		KBO: Passiespelen in Tegelen
13-06	14.30	100 jaar fanfare: Jeugddag
26-06		100 jaar fanfare: Receptie, presentatie jubileumboek
24-10		

**Met dank aan onze sponsoren en vrijwilligers.
Zonder hen zou deze
uitgave niet mogelijk zijn.**



St. Corneliusstraat 7
Telefoon 0485 - 571442



Wekelijks:

Maandag	14.00 u	KBO: meer bewegen voor ouderen in 't Gemeenschapshuus
Dinsdag	13.30 u 15.30 u	KBO: Koersballen
Dinsdag	18.30 u 19.30 u	Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr.6 en 7
Dinsdag	20.30 u 22.00 u	Repetitie slagwerkgroep
Woensdag	13.30 u	KBO: kaarten in 't Gemeenschapshuus
Woensdag	17.45 u 18.45 u	KBO: yoga in 't Gemeenschapshuus
Woensdag	18.30 u 19.30 u	Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr. 4 en 5
Donderdag	18.15 u 19.15 u	Stichting jeugdhuis: De panters gr. 1,2,3
Donderdag	19.30 u 21.45 u	Repetitie Fanfare St. Cornelius
Vrijdag	20.30 u 23.00 u	Stichting jeugdhuis: Rouwe Start van gr 8 tot 16 jaar
Vrijdag	18.30 u 19.30 u	Repetitie Jeugdorkest